

DARUM SOGN



Nr. 2

Juni 2019

47. Årg.

Prædiken ved konfirmation d. 19. maj 2019

Salmer: 15, Op! al den ting

441, Alle mine kilder

260, Du satte dig selv i de nederstes sted

787, Du, som har tændt millioner af stjerner

70, Du kom til vor runde jord

Læsninger: 1. Thess. 5, 15-22 + 28

Matt. 14, 22-33.

Onde tunger påstår, at forældre til teenagere godt kan forstå, hvorfor nogle dyrear-ter æder deres egne unger.

Det er jo ikke til at begribe i dag!

Her sidder I konfirmander alvorlige og højtidsstemte, og jeres forældre har vel nok glemt alle unoderne og alle lømmelstregene.

Den høje musik fra teenageværrelset, som i øvrigt ligner Jerusalems ødelæggelse, de flabede svar, de smækkende døre - alt sammen er det trængt i baggrunden i dag. Bekymringerne om dengang den lille lå med skoldkopper og høj feber, bekymrin-gerne om skolen, irritationen over at skulle køre til håndbold og fodbold - det er pist forsvundet i dag!

Det hele dukker kun op som morsomme episoder i festtalen eller konfirmationssan-gen, for det eneste, der fylder for jeres forældre på denne store festdag, det er stoltheden.

Prøv bare at kigge på dem!

De kan såmænd dårligt se på jer uden at blive helt bløde i øjnene.

For den lille, den frække, den artige, den umulige er blevet stor.

Trods alt bøvl og besvær, ikke bare med festforberedelserne til i dag, men igennem hele jeres liv, så er I altså nået frem her til.

Tøjet er det fineste, håret er sat.

Jo, vist er jeres forældre stolte.

Det er vel lige før, de kan gå på vandet.

Men der er også vemod i luften.

Det er gået så stærkt, det hele.

Det var jo bare i går, man stod med et lille barn i sine arme.

Hvor blev de af, alle årene?

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Thea Laukamp

then@km.dk

Feilbergvej 15

St. Darum

6740 Bramming

7517 9220 (*Træffes efter aftale alle dage undtagen mandag*)

Graver

Thomas Bruun

Hverdage undt. mandag, fra kl. 8 - 16

tlf. 2164 2346

E-mail: darumkirkegaard@mail.dk

Menighedsrådets formand:

Anton Nielsen

Lille Darumvej 7

6740 Bramming

Tlf.: 7517 9018

Redaktion af sognebladet:

Thea Laukamp (ansvarshavende)

Inger Biltoft (korrektur)

Thomas Andersen (layout)

Menighedsrådet (tryk)

Indlæg til næste nr. sendes

senest 15. august 2019

til then@km.dk

Fik man nu leget nok med den lille?

Er man nu også lykkedes med at være et godt eksempel i ord og handlinger?

Er de hjulpet godt nok på vej?

Sådan er det på de allerstørste højtidsdage i vores liv:

Glæde og sorg er blandet sammen.

Latter og tårer bliver to sider af samme sag.

Konfirmanderne skal for alvor til at lære at stå på egne ben, og forældrene er ved at lære at give mere og mere slip.

At bevæge sig fra barn til voksen betyder, at der kommer mere ansvar, flere pligter, men også mere frihed til at vælge og tro, som man selv synes.

I bevæger jer mere og mere fra den sikre grund hos jeres forældre og søskende og ud på usikker grund, hvor der ikke er nogen opskrift på, hvad I skal gøre, i hvilken retning I skal gå, og hvordan det hele skal ende.

Det er som med disciplen Peter, som jeg læste om lige før.

Han synes, det ser enormt spændende ud, det med at gå på vandet - men samtidig er det også farligt.

Alligevel springer han ud i det, for Jesus, som han kender og stoler på, kalder på ham, og så tør Peter godt at bevæge sig ud på det dybeste vand, selv om han ikke ved, hvad der vil ske, og selv om der er god grund til at tænke, at det vel ender galt.

Og på samme måde står I konfirmander lidt endnu inde i båden - men livet kalder på jer og siger "kom og vær med - kom herud!"



Fra TV-serien The Bible (2013)

Og ligesom Peter skal I vove at følge livets røst, også selv om det kan tage sig vældig farligt ud, dette liv.

Alligevel skal I springe ud i det og tro på det.

Ja, I skal tro på det - altid skal I bevare troen på livet.

Det er det, der kikser for Peter, da han står midt på vandet.

Pludselig kommer han i tvivl om det, han er i gang med.

"Hvad er det, jeg laver?" tænker han.

"Det er vist lidt for vildt, det her - det kan jeg jo slet ikke!"

Og i samme øjeblik, han begynder at tvivle på sig selv, begynder han også at synke i - og da bliver han først for alvor bange!

Og på samme måde kommer der situationer i ethvert menneskeliv, hvor vi kommer ud på dybt vand.

Hvor vi ikke tør tage ansvar, eller hvor vi er holdt op med at tro på noget som helst - hverken os selv eller Gud.

Da er der ingen skam i at kravle op i båden igen - at bevæge sig tilbage til sikker grund for at samle mod til at se verden i øjnene.

Og jeg håber for jer konfirmander, at I langt op i årene vil ha jeres forældre at kravle i sikkerhed hos, når livet bliver lidt for vildt.

Og så er der også Gud.

Ja, det kan vel ikke undre jer, at jeg også lige vil nævne ham i dag.

For ligesom I altid vil være jeres forældres børn, uanset, hvor voksne og selvkørende I bliver, så er vi også altid Guds børn, og efterhånden bliver vi Guds voksne børn. Og at tro på Gud betyder at ha' tillid til ham.

Både som børn og som voksne må vi stole på, at han rækker hånden frem og fører os tilbage på sikker grund, når vi er ved at gå til bunds og livets bølger står lidt for højt omkring os.

Det er det eneste, som troen på Gud handler om.

Hvis I skal huske én ting fra jeres tid med konfirmationsforberedelse, så håber jeg, at det bliver det:

At tro på Gud er at have tillid til Gud igennem alt, hvad der sker.

Det er ikke noget med at være klog på Gud eller at ha en intelligent mening om Gud, det er ikke noget med at være from og bede bønner og rende i kirke i tide og utide.

Gudstro er simpelthen tilliden til, at der altid er håb.

Når tingene ikke vil lykkes for jer, i jeres møde med nederlag, både dumpekarakterer, kærestesorger, tab, sorg, manglende selvtillid og den altopvædende frygt for ikke at være god nok, så er der igennem alle de ting grund til at bevare håbet om, at det bliver bedre igen - fordi Gud er med jer igennem det hele.

Dåben er det livsgrundlag, der ikke kan rokkes, uanset, hvad der sker og uanset, hvordan fremtiden former sig.

Båndet til Gud kan ikke kappes, og I kan aldrig komme så langt ned, at han ikke kan finde jer og fiske jer op igen.

Det var det, han lovede jer i dåben, og det er det, han bekræfter for jer i dag, når I skal op til alteret og ha' hans velsignelse.

Kære konfirmander!

Den lange forberedelsestid er til ende.

Så mange tirsdag morgener i Sognehuset med underlige ord og opgaver.

Så mange salmer I har sunget!

Så mange gudstjenester I har gået til!

Så meget I har hørt på mig - som regel med det stor tålmodighed, så mange tak for det.

Og så er der vist ikke mere tilbage end at ønske jer alt det bedste fremover.

Og det bedste, jeg kan ønske for jer, det er ikke et lykkeligt liv i sus og dus - det er et stærkt liv, fyldt med store følelser, med kærlighed og med de bølgegeange, der skal til, for at et enkelt lillebitte menneskeliv bliver stort.

Jeg ønsker jer mod til at følge livets røst, så I går frit mod selv de værste storme, og jeg ønsker jer tro til at bære alt det svære og vidunderlige, der venter jer.

Og bliver det for tungt og trænger I til en påmindelse om, hvad tro er og hvilken værdi den har, så vil jeg altid gerne tale med jer. Må Gud være med jer - amen.

Nyt fra Lokalrådet

Partner med Nationalpark Vadehavet



Darum Lokalråd bliver Partner med Nationalpark Vadehavet d. 12. juni. Vi markerer dette med hejsning af Nationalparkflaget d. 13. juni på hjørnet af Gl. Darumvej og Sønderbyvej. Vi synger en sang og derefter er der cykeltur på dele af den kommende Marskgårderute med Elisabeth og Helle som guider. Vi slutter af i Byfestteltet med kaffe og kage. Se byfestprogrammet.

Vi håber, at rigtig mange vil være med til at gøre en fest ud af denne markering af Partnerskabet mellem vores lokalråd og Nationalparken.

Darum Marskgårderute

Vadehavsgruppen har udvalgt en rute ude fra Diget fra Nordsøruten/ Vestkystruten ind over Darum, forbi mange af vores flotte Marskgårde, og ud til diget igen via Darum kirkesti. Vi har fået bevilget 22.500 kr fra Nationalpark Vadehavet og Pulje til lokale projekter i Esbjerg kommune. Hermed er projektet finansieret. Der skal sættes en infotavle op ude ved Diget og markeringspæle rundt i Darum, så man kan finde vej.

Sneum sluse – projektet

Vi vil etablere to familieshelters, et madpakkehus, info-tavler ved Digesøen og foran diget skal der være en pontonbro ud i vadehavet, så man kan sejle ud i kajak herfra. Samt en stormflodsøjle. Vi har udarbejdet projektbeskrivelse og søgt Kystdirektoratet om tilladelse. Vi er gået i gang med at søge fonde og har allerede fået 30.000 kr. Selvom der er lang vej endnu, er vi meget positive og tror på projektet, som har fået mange støtteerklæringer. Vi har god hjælp fra Landdistriktskoordinator Caroline Han-

sen, som deltager i mange af vores møder. Der er også god opbakning fra Nationalpark Vadehavet.

Husk, at der er Grundlovsmøde i præstegårdshaven d. 5. juni kl. 14.30 (bemærk tidspunktet).

Grundlovstaleren er Michael Wagner Brautsch, og temaet for talen: "At skabe rum – om rummelighed og inklusion".

Michael var præst i Darum i årene 2002-2009.

Michael er nu sognepræst i Frederiksberg Sogn, formand for Frederiksberg Udsatteråd og foredragsholder.

Idèforum

Er godt i gang med beskrivelse af kunstprojektet om troldene Thor og Breum. De er i samarbejde med kunster Bernd Hobohm og tømrer Michael Vogt. Der inviteres til Høring om projektet den 11. juni, kl. 19.00 på Møllegården. Alle inviteres til at komme med deres holdning og også gerne med arbejdskraft, så det bliver et fælles Darum-projekt. Se invitationen på næste side.

Velkomstgruppen

Lissy Kaas er blevet den nye koordinator for velkomstgruppen. Så hvis du har kendskab til, at der er tilflyttere i Darum, så kontakt venligst Lissy på lissykaas@gmail.com. Så vil hun flukse sende en af de 9 velkomstambassadører ud på besøg med en velkomstmappe. De 9 har hver et område.

Fokus på Darum Temasider om Darum i Bramming Ugeavis

I uge 24 kommer der en 4-5 sider i ugeavisen om Darum. Der vil være artikler om foreninger, begivenheder og personer i Darum. Emnerne er lavet i samarbejde med lokalrådet. Samtidig vil det være sådan, at jo flere annoncer fra Darum, der er netop den uge, jo mere spalteplass til artikler om Darum vil der være. Deadline for annoncer: 24. maj. Journalist Kirsten Enevoldsen vil kontakte dem, hun påtænker at skrive om.

Konference med foreninger.

Darum lokalråd har afholdt konference for alle foreninger, råd og bestyrelser i Darum med det formål at optimere vores samarbejde og fællesskab på tværs af alle. Der var en god stemning og vilje blandt de 22 fremmødte til samarbejde og til at mødes herom igen.

Vi diskuterede flere emner for samarbejde ligesom måden at repræsentere foreninger på i Lokalrådet også blev vendt. Til det var der forslag om kvartalsmøder eller skåneposter til udpegede medlemmer. Lokalrådet vil gå tilbage og diskutere det videre.

Vi aftalte at det er rigtig godt med en Fælles kalender på Darum.dk. Alle forpligtigede sig til at sende ind til den OG at kigge på den inden arrangementer dato-sættes.

Vi snakkede om at lave en Fælles "Frivillig" bank, hvor man kan melde sig, hvis man ønsker at være frivillig. Så kan vi kigge i banken, når vi mangler en til at udføre en opgave.

God sommer

*Helle Ertmann
Darum lokalråd*

Troldene indtager Darum

Kom og vær med til at bestemme, hvordan vi udvikler fællesskabet i Darum, mens vi bygger skulpturer af Thor og Breum sammen.

D. 11. juni, kl. 19:00 på Møllegården, Møllebakken 2 i St. Darum

Helhedens køkken sørger for noget let at spise til mødet. I har mødt dem på Vadehavsdagen og Høstmarkedet, så I ved, at det er godt.

Darum Idéforum arbejder på de spontane og lidt skæve ideer, der kan udvikle Darums fællesskab, så stadig flere kan være med. En af idéerne er at bygge et fællesareal i krattet ved sidediget på Thors banke – eventuelt med langbord, shelter og troldene Thor og Breum. Der kan vi udfolde os fra lokalmiljøet, ligesom det også vil lokke turister til.

Mødet har til formål at få hørt bredt, hvad vi kan bruge skulpturerne til – og hvordan vi sikrer, at alle bekymringer omkring projektet er hørt. Ligesom vi gerne vil invitere så mange som muligt med til at bygge sammen med os.

Vi håber, at enkeltindivider, såvel som det etablerede foreningsliv vil engagere sig i arbejdet, så vi får en god fællesskabsdannende arbejdsproces, der udvikler vores lokalmiljø helt konkret med kunst og et aktivitetsområde – samtidig med, at vi engagerer os i hin-

anden.

Kunstner Bernd Hobohm og tømrer Michael Vogt bliver en del af projektet og møder op på dagen. De har begge erfaringer med skulpturprojekter og projekter i børnehøjde. De sikrer et smukt og holdbart resultat, som vi kan få glæde af mange år frem.

Da vi serverer mad, er der tilmelding. Skriv til Henrik senest fredag d. 7. juni på lindberghansen@gmail.com.



Et efterår med foredrag og musik

Glæd dig! For Arrangementsudvalget er i fuld gang med at planlægge eftermiddage og aftener med spændende og hyggelige arrangementer i vores sognehus i det kommende efterår!
Se september-udgaven af sognebladet for tidspunkter og omtale.

Foredrag om Cuba v. Hel le Ertmann

Litteraturkreds

Fællessang i Sognehuset v. Hans Henrik Brok

Åbent Sognehus

Humor i Højskolesangbogen v. Lars Bom

Læsekreds i Sognehuset, onsdag i ulige uger fra kl.14.00-16.00.

Ny sæson fra onsdag den 11.september.

Alle er velkommen.

Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger fra kl.19.00-21.30.

Ny sæson fra mandag den 2.september.

Alle er velkommen.

Kontaktperson: Hanne Landbo Christensen, Darum, tlf: 2175 8575



Program for SOGNEUDFLUGTEN

Tirsdag den 25. juni 2019

- Kl. 08.30 Busafgang fra kirkens parkeringsplads på Laurentiusvej.
- Kl. 9.45-10.15 Kaffepause på Fyn. Medbring selv formiddagskaffe/anden forfriskning. På rasteplassen findes borde, bænke og toiletter.

Derefter fortsætter turen til CLAY Keramikmuseum – Nordens eneste specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design. Der er en rundvisning på ca. ½ time, hvorefter der er mulighed for at gå rundt på egen hånd.



- Kl. 11.45 Afgang til Fjelsted Skovkro i Ejby.
- Kl. 12.30 Udflugtsmiddag.
- Kl. 14.00 Vi kører til Middelfart ad veje, som kun buschaufføren kender.

- Kl. 15.00 Middelfart kirke: Kort rundvisning ved kirketjeneren.

- Kl. 15.45 Eftermiddagskaffe med lagkage og udsigt over Lillebælt og til begge broer. Serveres på Café Razz, som ligger en lille gåtur fra kirken. Bussen kører også derhen.



Herefter går turen hjemad, hvor buschaufføren bestemmer ruten.

- Kl. 18.00 (ca.) Hjemkomst til Darum Kirke, Laurentiusvej.

Tilmelding til

Hanne Sørensen, tlf: 2163 5397/ 7517 9582

eller Cyril Nielsen tlf: 2583 2597.

Tilmelding senest mandag den 17. juni.

Pris for udflugten inkl. middag, entré og eftermiddagskaffe:

Kr. 225 pr. person - der betales i bussen.



Vi håber på solskin til en fornøjelig og spændende udflugt!

Arrangementsudvalget og Darum Menighedsråd

Digegudstjeneste 2019

Søndag den 18. august kl. 16.00

Fra Gl. Darumvej er der skiltning til Sønderbydiget, hvor gudstjenesten afholdes i vores smukkeste omgivelser. I Arrangementsudvalget er vi blevet enige om, at sidste års succes, hvor Esbjerg Messingkvintet akkompagnerede salmerne, godt kan tåle en gentagelse!

Efter gudstjenesten drikker vi vores medbragte kaffe.
Husk selv at medbringe en stol eller et tæppe til at sidde på.

Skulle vejret ikke være med os, rykker vi ind i Darum kirke.

Vel mødt på diget til en hyggelig eftermiddag!

*Darum Menighedsråd og
Arrangementsudvalget*





Skt. Hans 2018 hos Darum FDF
Skovhytten Darum
Søndag d. 23 juni 2019



Sjov for både børn og voksne.
Skt. Hans i børnehøjde mellem kl. 17.30 og 18.30

Aktiviteter på pladsen
starter kl. 18.30



I år sælger vi:
Kaffe og kage
Pølser m brød/kartoffelsalat
Øl og sodavand



F D F

Så kom og spis

Flot fakkeloptog for alle børn starter kl. 20.30
Pris kr. 10,00

Båltaler:
Torben Mørup
Darum Børneby's skoleleder

Vel mødt til en hyggelig aften.
DARUM FDF



Årsberetning Darum Børneby 2018/2019

Afdelingerne

I skoledelen har det sidste år på flere måder været præget af nyt: Vi har sagt farvel til en del medarbejdere og vores børn har i deres dagligdag mødt nye voksne. Vi er glade for - og stolte af - at vi i Darum Børneby kan tiltrække så fagligt kompetente undervisere, som det er tilfældet.

De ansatte, vi har sagt velkommen til siden sidste sommer, er faldet godt til.

Vi har dette skoleår især været udfordret på opgaver i forhold til AKT og læsevejledning.

Vi er i bestyrelsen klar over, at det har givet nogle udfordringer for nogle børn og voksne.

Personalet har gjort hvad de kunne for at bevare en god hverdag for vores børn – stor ros og tak til lærere og pædagoger i skoledelen.

Klubben i Darum trives og har stadig stor tilslutning. Den netop afholdte Darum Action Day slog igen (!) rekord i forhold til antal deltagere. Der ligger et stort arbejde i arrangementet, så det er dejligt at klubben har mod på det år efter år. Klubben giver mange muligheder for, at vores børn kan deltage i ture ud af huset, turneringer internt i huset og forskellige idrætter – alt sammen noget, der helt sikkert er med til at vi har et højt medlemstal i klubben i Darum Børneby.

Skolens SFO giver børnene et godt frirum efter skole.

Det er de små ændringer som at indrette fælleslokalet til små legestationer, der er med til, at børnene har et godt udbud af muligheder for at lege og være kreative efter skoletid.

Børnehaven har det seneste år haft fokus bl.a. på sprogudvikling og har arbejdet med det i flere sammenhænge. Inden "skolebierne" overgik til førskolen i SFO'en, var børnehaven oppe på 50 børn – det er længe siden vi har haft så mange børn i børnehaven. Årets Bedsteforældredag var denne gang med temaet: "Vikinger", og der var liv og glade dage hele dagen.

Der er købt nyt legetøj til udendørs leg og

vi arbejder på at få skabt en sansesti rundt i børnehaven.

Det kommunale

Bestyrelsen modtager løbende invitationer fra Esbjerg Kommune om at afgive hørings svar i forhold til tiltag, der har med enten børn og unge at gøre eller alle borgere i kommunen. Senest har vi kommenteret på kommunens nye tiltag i forhold til at få alle unge i gang med en ungdomsuddannelse. Det ligger selvfølgelig et stykke væk for vores børn, men grundlaget for at solidt springbræt til at komme godt videre i ungdomslivet bliver jo bl.a. lagt mens børnene går i skole her.

Elevråd

Vi har igennem flere år været heldige med et elevråd som har gode ideer til aktiviteter, indkøb eller et fælles samlingspunkt. Sidste års elevråd fik udarbejdet en maskot for Darum Børneby: Dibi. Der er uddelt badges med Dibi – nu venter vi på han får mere liv og bliver en del af børnebyen. Dette års elevråd har i skoleåret sat gang i både fodbold- og rund- og langboldturnering i frikvartererne og de arbejder pt. på at få et større udendørs legeredskab til skolen.

Lokalt samarbejde

Darum IF har igen afholdt "Idræt til du segner" fra fredag eftermiddag til lørdag formiddag. Skolen afsatte noget tid fredag til at eleverne på forskellig vis arbejdede med idræt og motion: Hvorfor skal vi bevæge os? Hvor meget bevæger børnene i Darum sig? Hvordan kan man bevæge sig? Vi har evalueret med idrætsforeningen og er enige om at samarbejdet skal fortsætte.

Børnefællesdagen i byfestugen er også et samarbejde – om end mest af praktisk karakter. Efter en hel dag med aktiviteter for alle børn fra dagpleje til 6. klasse sluttede alle af med uddeling af årets pokaler og kaffe og kage i byfest teltet. Det er en dag, der giver stor værdi for følelsen af fællesskabet børnene i mellem.

Årsmøde

Sidste års årsmøde foregik i skolegården med stande fra de forskellige afdelinger i børnebyen. Der var god tilslutning til det anderledes arrangement. Vi håber, at den måde at afholde årsmøde på kan gentage sig. I år har vi besluttet af holde et mere traditionelt årsmøde kun for os forældre med input, om hvordan vi som voksne kan være med til at sikre trivsel for både børn og voksne.

Traditioner

En af de ting vi er stolte af i Darum Børneby, er vores mange traditioner. Vi mener, at traditioner er med til at skabe fællesskab og gode minder og det er noget af det, vi gerne vil give børnene med videre. Børnehavens lysfest og forårsfest, skolefesten, affaldsindsamling, hjerteløb, Actionday og endnu flere giver noget at se frem til og glæde sig over bagefter.

Nyt

Bestyrelsen har netop taget hul på at prioritere, hvad vi skal arbejde med fremadrettet. Vi er indtil nu enige om, at vi ønsker, at Darum Børneby har en stærk profil. Vi ser frem til dette arbejde og ikke mindst til, hvordan det kommer til at udmønte sig for vores børn i hverdagen. I hører mere, når vi endeligt har besluttet vores fokuspunkter.

Bestyrelsen

Der er i år valg til to af posterne fra børnehaven i bestyrelsen. Vi siger stor tak til Pernille Martinussen, Janni Stensig og suppleant Charlotte Sørensen for deres gode og konstruktive arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Darum Børneby

Skal I ha' konfirmation i 2020?

Tilmelding

Hvis I skal have konfirmation i Darum Kirke i 2020, så skal I gå ind på www.sogn.dk/darum og finde menu-punktet Konfirmation 2020.

Her er der en tilmeldingsblanket, som I bedes printe ud og udfylde med blok-bogstaver.

Vær opmærksom på, at blanketten ikke må sendes pr. mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Den udfyldte blanket afleveres til præsten eller i præstegårdens postkasse senest søndag d. 22. september.

Morgentimer i forbindelse med skoledagen

Konfirmationsforberedelsen finder fortsat sted i Sognehuset, Feilbergvej 15A tirsdage kl. 8-10 og forestås af sognepræsten. Efterfølgende køres konfirmanderne til skole med taxa. Menighedsrådet afholder udgiften til kørslen. Første gang med morgentimer er tirsdag d. 22. oktober.

Temadag i oktober

Forberedelsesforløbet begynder dog med en temadag, som foregår i og omkring Sognegården ved Skt. Ansgar Kirke i Nørregade sammen med de øvrige konfirmander fra Bakkevejens Skole og Bramming-præsterne.

Temadagen ligger d. 1. oktober kl. 8-14 efter aftale med ledelsen på Bakkevejens Skole.

Hvis jeres konfirmand går på en anden skole og skal deltage i temadagen, bedes I træffe aftale herom med den pågældende skole.

Indledende konfirmandforældremøde

I vil herudover blive indbudt til et konfirmandforældremøde.

Invitationen vil kunne findes efter sommerferien på www.sogn.dk/darum og i øvrigt i september-udgaven af sognebladet.

Thea Laukamp

Fra Sognearkivet

Før mobiltelefonens tid i Darum

Telefoner i dag er små computere, som man næsten ikke kan leve uden!

Det er i dag svært at forestille sig, at der har været en tid, hvor telefoner ikke var hver mands eje. Og det at telefonere var en alvorlig sag og ikke noget man gjorde i flæng. Dertil måtte man have hjælp fra en manuelt betjent telefoncentral.

Som abonnent kaldte man op til centralen, hvor telefonisten stillede videre til det nummer man skulle have fat i. Telefonisten forbandt med kabler på et omstillingsbord de to abonnenter. Samtaletiden blev registreret og påført den løbende regning hos den abonnent, der havde ringet op.



Thilde Skaarup ved omstillingsbordet på St. Darum Telefoncentral, 1965

Darums telefoncentral

Centralen blev oprettet i 1916 under det, der hed Forenede Sydjydske Telefonselskaber.

I 1922 blev centralen overtaget af Jydsk Telefon (JTAS) og der var da 31 abonnenter.

Den første central i Darum blev bestyret af Hans Mortensen og hans kone Margrete Mortensen fra 1916 til 1959 fra deres bolig på Feilbergvej 7.

Hvad i alverden var deletelefoner?

I 1960 blev centralen overtaget af Thilde (Mathilde) Skaarup på Feilbergvej

6A og antallet af abonnenter var steget til 90. På det tidspunkt var centralen halvautomatiseret og man havde det der blev kaldt partstelefoner. Det var dyrt at have telefon og derfor kunne fire abonnenter deles om ét telefonnummer!

Men kun én abonnent kunne benytte nummeret af gangen.

I 1965 blev centralen fuldautomatiseret og var altså ikke længere betjent af en telefonist. Antallet af abonnenter var da 140.

I 1981 var antallet steget til 450 abonnenter. Selve centralen lå på Holmevej 1A.

Diskretion en æressag

I bogen Fra Darum Sogn (2012) skriver Anette og Erik Plesner:

"Det krævede en stor diskretion at drive en telefoncentral, idet man ved omstillingen kunne overheøre samtaler ved at blive inde på linien. Der kunne også være stor hjælp at hente. Hvis der f.eks. om natten blev ringet fra sygehus til pårørende, som ikke havde telefon, så måtte Thilde finde den abonnent, der boede tættest ved de pårørende, og hvor det gav mindst ulejlighed at hente dem til telefonen. I tilfælde, hvor der ikke blev svaret på et nummer, kunne hun oplyse: "De er lige kørt forbi her, så vi prøver hos købmanden"; han vidste så i mange tilfælde, hvor de var taget hen, så når man nåede frem lå der besked om at ringe tilbage. Det var service! "

Elisabeth M. Rasmussen

Darum Sognearkiv

www.darumsognearkiv.dk

Sognearkivet@darum.dk

Åbent hver første onsdag i måneden kl 19.00 – 21.00

Nyt fra FDF

Siden sidst har FDF afholdt generalforsamling/årsmøde, det var et stille og roligt møde. Vi siger tak til Erik Hansen, som var ordstyrer. Vi kunne ønske, at vi kunne få et par stykker mere med! FDF er en god mulighed i Darum og gør en forskel for de børn og unge, der med stor glæde kommer hver uge. Det er både ledergruppen og bestyrelsen, der kunne bruge et friskt pust.



Vores Puslinge og Tumlinge har virkelig fået oplevet en masse:

De fik muligheden for at besøge Anette Nielsen og alle grisene på hendes gård. De nyfødte grise blev holdt og kælet med. De lidt større sad vi og hyggede med. Vi har også holdt "Gør noget godt," hvor det blev til en tur i skoven for at samle noget affald.

Der blev også plads til leg på legepladsen. En anden dag var vi på gåtur, hvor Puslinge skulle gå en 3 km tur og Tumlinge 5 km. Da Puslingene nåede hjem til hytten, kom Tumlingerne i det samme løbende! Rigtig godt gået af dem alle, og hvor er de gode til at begå sig i trafikken.

Vores Pille, Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer har selv været med til at planlægge mødedagene. Der har været plads til at lave bål, øve knuder, bygge med rafter, øve førstehjælp og en cykeltur på 10 km kunne også snige sig ind.

Og så har der været rigtig god plads til at hygge sig (det er jo også det vigtigste for en FDF'er).



Vi er ved at gøre klar til at vi skal med på Sommerlejr igen i år, og vi er alle spændte og glæder os.

Der er også blevet afholdt kredsweek-end, hvor både store og små har været med i fællesskab. Med rigtig godt vejr kunne alle få mulighed for at afprøve deres personlige grænser ved at klatre en tur i træerne. Mange nåede helt



op til tops og selvom nogle var lidt bange, prøvede de så langt, de kunne. Vi (lederne) er meget stolte af dem.



I FDF hytten er der også sket en masse. Med 30 år på bagen var det tid til lidt nyt. Vi havde muligheden for at få nyt tag og nye vinduer og det er bare blevet så dejligt. Udover

det kunne der også blive til en ny terrasse, hvilket var tiltrængt. Vi har lidt udfordringer med at vedligeholde vores udearealer, så skulle der være nogen, der kan lide at nyde den friske luft fra sædet af en havetraktor, kunne vi godt bruge lidt hjælp til at slå græsset på vores grund.



Lige nu er vi i fuld gang med forberedelserne til vores hyggelige Skt. Hans-arrangement. Vi glæder os meget til at se Darums borgere til en aften med fakkeloptog, båltale - og selvfølgelig skal heksen sendes til Bloksbjerg!

Vi har holdt møde med Darum IF om afholdelse af Cykel Rally. Da den ønskede rute ikke er tilgængelig i år, bliver arrangementet udsat til 2020.

*På vegne af FDF Darum
Linette Atzen*

Sognekalender

...det sker i byen bag diget...

Juni 2019

- 04.06. kl.15.00: Menighedsrådsmødets budgetmøde i Sognehuset.
- 05.06. kl.14.30: Grundlovs møde i Præstegårdshaven
Grundlovs taler: Michael Wagner Brautsch
(præst i Darum 2002 – 2009)
Arr. Darum Lokalråd og Darum menighedsråd.
5.kl. fra Darum Børneby sælger traditionen tro kaffe/te,kage
og sodavand til fordel for deres klassekasse.
Se omtalen i marts nummeret af Darum Sogn
- 13.06. kl.18.30: Flaghejsning af Nationalparkflaget på hjørnet af Sønderbyvej
og Gl. Darumvej. Se omtale side 5
- 13.06. kl. 19-21: Litteraturkreds: "Den der lyver" af Ida Jessen.
Deltagelse er gratis inklusiv kaffe.
De tilmeldte kan selv medbringe brød til kaffen.
- 13.06. – 15.06: Landsbyfest, arr. Darum IF. Program med aktiviteter kan ses
på Darum.dk + lokale opslag.
- 23.06. kl.17.30: Sct. Hans ved FDF- Skovhytten, Videkærvej. Velmødt til FDF
Sct. Hans aktiviteter med åbne boder, båltales og fakler for ild
til Sct. Hansbålet.
Se omtale side 10
- 25.06. kl. 08.30: Sogneudflugten 2019: Udflugten går til Fyn.
Nærmere program for udflugten med tilmelding og pris
ses på side 8

Juli 2019

GOD SOMMER.....



August 2019

- 15.08. : Deadline for indlæg i sognebladet
- 18.08. kl. 16.00: Digegudstjeneste. Søndagsgudstjeneste ved Sønderbydiget.
Se omtale side 9

September 2019

- 02.09. kl.19.00 – 21.30: Strikkecafé starter ny sæson, se side 7
- 10.09. kl. 14.00: Åbent Sognehus. Velmødt til kaffe/te/kage.
Organist Hans Henrik Brok-Kristensen står for fællessange.
- 11.09. Kl.14.30 – 16.00: Læsekreds starter ny sæson, se side 7

Arrangementer i sognekalenderen ses også på Darum.dk

NB: Der er også menighedsrådsmøder i august og september.
Datoerne vil fremgå af www.sogn.dk/darum når de er planlagt.

Gudstjenester i Darum Kirke



9. juni Pinsedag	10.00	Laukamp	Kirkekaffe
10. juni 2. Pinsedag	10.00	Laukamp	
16. juni Trinitatis	9.30	Rossel	
23. juni 1. søn. e. Trin.	10.00	Laukamp	
30. juni 2. søn. e. Trin.	9.30	Laukamp	
7. juli 3. søn. e. Trin.	10.00	Laukamp	Kirkekaffe
14. juli 4. søn. e. Trin.	9.30	Rossel	
21. juli	INGEN	INGEN	
28. juli 6. søn. e. Trin.	9.30	Balslev	Med altergang
4. august 7. søn. e. Trin.	9.30	Balslev	
11. august 8. søn. e. Trin.	9.30	Laukamp	
18. august 9. søn. e. Trin	16.00	Laukamp	Digegudstjeneste med altergang (se omtale s.)
25. august 10. søn. e. Trin.	10.00	Laukamp	
1. september 11. søn. e. Trin.	9.30	Laukamp	
8. september 12. søn. e. Trin.	9.30	Rossel	
15. September 13. søn. e. Trin.	10.00	Laukamp	

Der afholdes ikke altergang til gudstjenester kl. 9.30 eller på 2. helligdage, med mindre andet er anført i gudstjenesteplanen.

Gudstjenestetidspunkterne findes også på www.sogn.dk/darum

Thea Laukamp holder sommerferie fra uge 28 t.o.m. uge 31.

Embedet varetages af præsterne i Bramming.

Åbningstider/telefonnumre på Bramming kirkekontor kan ses på

www.sogn.dk/bramming