

DARUM SOGN



Genforeningsmarkeringen 2020 - læs mere side 13

Nr. 1

Marts 2020

48. Årg.

Konfirmation i Darum Kirke

Søndag, den 10. maj 2020

Følgende forventes konfirmeret i Darum kirke den dag:

Anna Teibel Raben, Lille Darumvej 11

Anders Christensen Aakjær, Gl. Darumvej 32

Bertel Juul Vesterbæk, Østertoften 75

Christian Schollert Pedersen, Ribevej 1

Johannes Hedegaard Madsen, Feilbergvej 6A

Louise Bjerre Mørch, Østertoften 34

Marcel Jensen, Refshedevej 5

Mia Melton Schønnemann, Fladhøjvej 4

Noah Beck Høgh, Østertoften 40

Sif Holm Schunck, Lille Darumvej 21

Signe Ahrenkiel Møller, Alsædvej 2A

Thea Kjær Møller, Nørremarkvej 21

Thore Luca Böttcher, Gl. Darumvej 9

Husk at hejse flaget for årets konfirmander!

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Thea Laukamp

then@km.dk

Feilbergvej 15

St. Darum

6740 Bramming

7517 9220 *(Træffes efter aftale alle dage undtagen mandag)*

Graver

Thomas Bruun

Hverdage undt. mandag, fra kl. 8 - 16

tlf. 2164 2346

E-mail: darumkirkegaard@mail.dk

Menighedsrådets formand:

Anton Nielsen

Lille Darumvej 7

6740 Bramming

Tlf.: 7517 9018

Redaktion af sognebladet:

Charlotte Quiring (ansvarshavende)

Thomas Andersen (layout)

Menighedsrådet (tryk)

Indlæg til næste nr. sendes

senest 15. maj 2020

til chq@km.dk

En hyldest til Darum og den dejlige natur

Ude omkring, i naturens mesterværk,
indbydes til højmesse i bøge
katedralen, dette smukke syn med
Nyudsprungne blade, som en lukket
hvælving, et tilbagevendende
vidunder, når foråret kommer, hvor
skoven med nisser, ved den store
højtid, på forunderlig vis, bliver afløst
af grøde. Naturen er gavmild og fråser
gerne, og midlerne mange, millioner
af blade bliver hængt på grene af de
store træer. Der lød mange sange, de
var ikke kendte, men der var trillen og
fløjt i forskellige toner. Akustikken
fortrinlig i den rummelige stille ro.

Indgangsbønnen forrettet af rågernes
raspen, krasse ord, som en Vilhelm
Beck til mangen en synder, her på
jord. Højt oppe svæver, de mørke
skygger, sorte fugle over træernes
toppe, helt deroppe hvor nye tynde
træer, desperat forsøger at suge
livgivende lys, ikke alle kommer frem,
de gamle skygger og flytter sig ikke,
de unge spinkle, må visne og dø, i
naturen kendes der ingen nåde. For
mennesker er skoven, dog ganske
fredelig, der er ingen fare, hverken for
store eller de små.



Når stilheden genskabt, høres svage lyde, rene børnestemmer. Nye generationer på vej i livet, en daglig glæde at lytte til, så heldig med skole, og alt forinden. De største først, når frikvarter er indledt, de lidt yngre fra indskole, har god tid til leg. Fra Bistadet ses ofte, en sværm af gule veste, de summer imellem træerne. Og er man rigtig heldig, kan de helt små træffes, i det store skib, hvor de løber og ruller, i et tæppe så tyk af visne blade, ned af skrænten.

Den fine skov med lugte og lyde, om end nødig forlades, forceres bakken hvor møllen er væk, rulles rundt omkring kirke, en vænner sig til, grunden alderens tyngde, er vel ganske naturligt. Lugten af buksbom, hænger i luften, genkendelig den er, minder om grave, hvor aner er stedt til hvile. Vi kan komme forbi og erindre vores kære, en pust til vores rødder er jo ganske fint.

Den smalle passage, kommer kort efter kirken, ned til anlægget med det gamle træ – Grundlovsegen – der troner så flot, dette prægtige træ, med en omfang så storladet, plantet af kvinder for mange år siden, som en hyldest til stemme, også for fruer. En krone i udstrækning der breder sig ud, selv det yderste blad, bliver vandet fra stammen, hvordan det går til, er naturens vidunder.

Lige forbi fører stien til kirke. Den gamle sti, der sikkert er betrådt af utallige forfædre, i mørke stive gevandter, til opbyggelige ord i den smukke hvide kirke, på den ophøjede plads hvor stien slutter.

De gamle marskgårde, kan ses fra stien, trods skævhed så smukke, og med strå belagte tage, så velholdte de er. Til vejen så lige, mellem flade enge, der strækker sig uendeligt, skaber græs i store mængder, som ved et mirakel bliver omdannet til mælk, når koen har tygget langt og længe nok.

Lige til vandet, bag den mægtige jordvold, der forhindrer naturens, hidsige kræfter, med bølgenes indtrængen i grandelaug og enge.

Det trygge dige, der strækker langt, over land og riger. Om læ mellem vold, og grave med vand, og med knasende sten, under alle hjul, rulles der frem til bakken, hvor afstigning skønnes nødvendig, og langsom går ben op og op.

Når vandet er inde, det smukkeste syn, åbenbares så fint, med marsk og hav, og i horisontens anes, byen ganske let, som silhuet i disen, og møller så høje er ganske synlige, og tårne der borer, har synlige ben både oppe og nede. De hvide skorstene, der rækker mod himlen, udsender hvide partikler, et imponerende skue. Der dog fordufter i hast, bag den opdyngede jord, når tyngdekraften igen, bringer hjulene i sving.

Om styrbord familien Svaneke, der flyder så stolt, med ny familie præsenteres hvert forår. Igen frem der trilles, mod øjne der stirrer, fra får der græsser, og godtfolk på dige, til hjemvejen mod byen. Hvor den hvide kirke, der skiller sig ud, er omkranset af huse, i den dunkle bevoksning, i hele horisonten. Hjemsted for mange i byen bag diget

Bramgæs i tusindvis æder græs på marker, når beslutning tages at lette i flok, formørkes himlen, og en brusen i styrke så heftig og omfattende, en størrelse af kræfter, hvor summen er gevaldig.

Imellem kan høres en knevren i kor, men himlen er tom, hvorfra kommer lyden? Et himmelsk syn når gæs dukker frem, de har deres plads i den smukke form, der i brede kan udstrække den ganske himmel.

Og når ploven vender jord, danser mågerne i flok, en fryd for øjet, er de hvide i vrimmel mod den sorte muld, gør et imponerende indtryk, med utallige andre.

Tænk, at få lov til at nyde naturen, så Storslået den er, i den friske luft dag efter dag, på en tur med cykel.

Peder

Menighedsrådet orienterer om Menighedsrådsvalg 2020 den 12. maj i sognehuset.

Vi byder på et stykke smørrebrød.



Ny valgform, hvad betyder det?

I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde. Der skal holdes offentligt orienteringsmøde 12. maj og 15. september kan alle medlemmer af folkekirken deltage i det lokale sogns valgforsamling.

Hvorfor er valgformen ændret?

Det overordnede svar er, at den er ændret for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken.

Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til menighedsråd de allerfleste steder sker som et personvalg ved valgforsamlingen 15. september og ikke længere ved et listevalg. Det minder om formen, som mange kender fra foreningslivet

Hvad er den vigtigste ændring i den nye valgform?

At medlemmer til menighedsrådet vælges på en valgforsamling den tredje tirsdag i september, som i år ligger 15. september 2020. På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning. Valgformen ligner

umiddelbart det, man mange steder førhen har gjort på de offentlige opstillingsmøder. Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater, men de vælges på dagen for valgforsamlingen. Derfor er der flere krav til måden valget gennemføres på.

Hvad skal der foregå på orienteringsmødet 12. maj?

Det offentlige orienteringsmøde skal afholdes sammen med det årlige menighedsråd. Mødet er offentligt tilgængeligt, og alle interesserede har adgang til at deltage i mødet.

Menighedsrådet skal senest tre uger inden bekendtgøre mødets tid og sted ved gudstjenester, på sognets hjemmeside i og i de lokale aviser.

Orienteringsmødet skal afvikles efter en fastsat dagsorden, der blandt andet skal indeholde en orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, årsregnskab, orientering om og idéer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver, budget, regler for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september 2020.

Kommende arrangementer

OBS: Ikke i datoorden

"En sønderbydreng fortæller"

Tirsdag, den 31. marts kl. 19.30 i sognehuset

Kresten Pedersen (Sønderbyvej 13) er født og opvokset i Sønderby og han bor der stadig med sin familie.

Kresten kender Sønderby som sin egen bukselomme.

I Lokalårbogen for Bramming-Egnen 2019 er der en artikel, hvor Kresten Pedersen fortæller om sin barndom og opvækst i Sønderby i 50'erne og 60'erne. En artikel om en god og tryk barndom i en overskuelig verden. Samtidig er det et tidsbillede, hvor vi i dag må undres over hvor meget der har ændret sig i Darum.



Sønderbyvej 21 (1972), hvor Kresten Pedersen er opvokset

Kresten fortalte til Ingrid Marie Lorentzen, der skrev artiklen på baggrund af deres samtaler. Der er meget mere at fortælle! Så de fortsætter samtalen ved arrangementet i Sognehuset.

Menighedsrådet og Sognearkivet står for arrangementet. Der bliver serveret kaffe og kage.

Litteraturkreds

Onsdag den 27. maj kl. 15 – 17 i sognehuset

Vi udveksler vores læseoplevelser og tanker om bogen "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr i en afslappet og berigende atmosfære. Bogen læses inden vi mødes.

Har man ikke bogen, kan man låne det fra bibliotekets litteraturkasse, som vil stå i kirkens tårnrum fra midten af april. Kirken er åben i dagtimerne.



God læselyst!

Charlotte Quiring
vikarierende sognepræst

Sogneudflugten 2020

Er planlagt til **16. juni** - så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Se i næste sogneblad, der udkommer først i juni, for info om tilmelding, pris m.m.

Darum Menighedsråd og Arrangementsudvalget

Kommende arrangementer

Grænsen - et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020
Kristi himmelfarts dag 21. maj 2020

Åbningsgudstjeneste med grænselandets tre biskopper i Ribe Domkirke kl. 15.00

Menighedsrådet har reserveret 20 pladser i Domkirken, og tilbyder bustransport med afgang fra Darum Kirke kl. 13.30. Adgang til de reserverede pladser kræver tilmelding, og hvis man ønsker transport til Ribe kræver dette ligeledes tilmelding.

Tilmelding senest 14. maj til Charlotte Quiring
tlf. 6161 8694 eller chq@km.dk

Inden åbningsgudstjenesten åbnes folkemødet med:

13.30-14.00 Åbningsstale ved Folketingets formand Henrik
Dam Kristensen.

Hilsen til folkemødet fra Region Syddanmark ved regionsrådsformand Stephanie Lose efterfulgt af hilsner fra mindretallet syd og nord for grænsen. Fællessang ved Syddansk Musikkonservatorium.

14.00-14.30 Freestyle Rap.

Per Vers, tidligere elev på Ribe Katedralskole, bidrager til åbningen med sit speciale, rytmisk poesi, i form af improvisationer over Genforeningen kombineret med inddragelse af input fra publikum.

Læs mere om de mange arrangementer på: <http://folkemødeiribe.dk>



2. Pinsedag (1. juni) Fejres med en friluftgudstjeneste i Bramming kl. 11.00

Pinsen er den kristne højtid, hvor man fejrer Helligåndens komme. Den fejres i over to dage: Pinsedag, som altid er en søndag, og 2. pinsedag, som er mandagen lige efter.

Mød op kl. 10.30 ved Darum Kirke, hvor vi arrangerer samkørsel til Bramming.

Digegudstjeneste 2020

Søndag, den 16. august kl. 16

Vi rykker ud i Guds grønne katedral, når vi holder denne gudstjeneste ved Sønderbydiget. Pige-koret "Pulpitulærkerne" under ledelse af Bente Kjøller vil glæde og støtte os med sang under den frie himmel.

Nyt fra Lokalrådet

Gårdhavehusene i Skråtoften
Der er fuld gang i byggeriet af de 14 lejeboliger. Der bliver rejsegilde i februar og byggeriet forventes klar til indflytning til juni. Dem der er på venteliste kontaktes her i løbet af januar-februar, så de har tid til at få solgt deres hus eller opsagt lejebolig. Ventelisten er længere end antallet af boliger. Det bliver spændende, når der kommer liv i husene og i den del af Skråtoften.

Darum Vadehavsdag Søndag
den 17. Maj 2020

Nationalparkdagen i år ligger i Kristihimmelfarts-ferien d.24. maj. Og samtidig er der en masse fejring af Genforeningen i Ribe samme dag. Derfor har vi valgt at flytte Darum Vadehavsdag. Også for at vores aktører overhovedet



kan deltage.

Nye tiltag: Vi arbejder på at få besøg af en amfibiebåd, som kan sejle på vandet og gå på vaden. Hvis det lykkes, kan man komme ud at gå/sejle i den. Vi vil leje kajacker, og arbejder på at finde instruktører hertil. Der bliver en guidet tur til Bækslusen, hvor der fortælles om slusen her, som er blevet sat i stand for nylig.

Vi vil gentage succesen med: hestevogn, vadehavsburger (lam) v Helheden, cafe Vadehavet v. Børnebyen, guidede ture på Vaden, uld i alle afskyninger, foredrag om vadehavet, udstillinger, salg af vadeavsprodukter, musikalsk oplevelse, etc..... alt ud fra vores koncept "Benyt og Beskyt naturen".

Biblioteksspot – hvad er det?
Er det noget vi har spottet på biblioteket? Nej, det er Esbjerg kommunes svar på, at de har nedlagt vores bogbus fra 1. april. Til gengæld får vi et sted i Darum, hvor vi kan aflevere bøger og hvor vi kan hente de bøger, vi bestiller på nettet. Måske kan der også ske andre ting her. Darum Børneby lægger plads til, så det fysisk er ved indgangen til Klub Darum, altså den indgang, der er henne ved cykelskur og affaldsspand for enden af p-pladsen langs børnehaven. Der vil være åbent alle hverdage, når klub, SFO eller skole er åbent. Der er således også åbent 3 aftener om ugen. Hvilke tider vil blive meldt ud i forbindelse med at spottet åbner 1. april. Darum Kultur- og Fritidscenter blev valgt fra af EKB, fordi de ikke kunne garantere, at der var åbent ud over søndag aften i sommerhalvåret. Esbjerg kommunes Biblioteker vil komme en gang om ugen med de bestilte bøger og afhente dem, vi har afleveret.

Det betyder altså, at vi kan afhente og aflevere, hvornår det passer os i løbet af ugen. Til gengæld mister vi muligheden for at få hjælp af en bibliotekar. Placeringen er måske ikke så central for folk, der normalt kommer i DKFC, men giver til gengæld mulighed for samarbejde mellem Biblioteket og Darum Børneby. På lang sigt er der overvejelser om muligheden for at flytte spottet til Butikken i Darum.

Der har været høring om en ny Biblioteksstruktur i hele kommunen. Der er 2 forslag fremme, det ene fjerner Tjæreborg bibliotek, det andet gør det til et Minibibliotek. Dette har vi argumenteret imod i vores hørings svar. Du kan se høringen med forslagene her <https://www.esbjerg.dk/omkommunen/annoncer/hoeringer/biblioteksstruktur>

Biblioteksudvalg

Darum lokalråd vil gerne etablere en gruppe, der vil tage sig af biblioteks tilbud i Darum. Det kan være hjælp til at

lære at bestille bøger på nettet, arrangere live-streaming i Darum samt andre tiltag, som er en del af Esbjerg kommunes Bibliotekers tilbud. Er nogen interesseret i denne gruppe, så sig endelig til på lokalraad@darum.dk. Vi skriver mere herom på "Giv Darum en hånd".

Grundlovsmøde

Lokalrådet afholder traditionen tro Grundlovsmøde i Darum præstegårdshave d. 5. juni kl. 14.00. Taler bliver vikarierende Sognepræst i Darum, Charlotte Quiring. Der bliver ud over tale sang, kaffebord og hygge.

Butik i Darum

Butiksgruppen har allerede nu etableret et selskab, Darum Butikscener ApS. Det er gjort ved at medlemmerne i Butiksgruppen har indbetalt for 40.000 kr. i anparter.

Blandt disse anpartshavere i Butiksudvalget er valgt en foreløbig bestyrelse for selskabet. Herefter kan der etableres en bankforbindelse, ligesom der kan trækkes moms fra på diverse fakturaer.

Butiksgruppens kommunikation med myndigheder, pengeinstitutter, entreprenører og rådgivere er meget mere vægtig, nu hvor det er et reelt selskab.

Lokalplanen har været i høring og der var ingen indsigelser (udover få meget konstruktive forslag). Der er konstruktiv dialog med menighedsråd/provsti vedrørende erhvervelsen af grundstykket på Præstegårdsgunden, og rammebetingelserne for samarbejdet med DAGROFA er på plads.

Butiksudvalget afholder borgermøde d. 25. marts, hvor de præsenterer rammerne for projektet, vedtægter for selskabet og det videre forløb. Desuden gennemgås forløbet og det praktiske med hensyn til køb af anparter, således at alle i Darum kan påbegynde at indbetale de tegnede anparter. Der vil også blive mulighed at indbetale beløb til støtte for butikken (se indlægsseddel i Sognebladet).

Når perioden med salg af anparter er overstået, vil selskabets bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er valg af den endelige bestyrelse/direktion i Darum Butikscener ApS, som skal gennemføre projektet. Således kan alle, der har købt anparter, stille op til bestyrelsen og alle kan stemme.

*Helle Ertmann
Darum lokalråd*

Kyndelmissearrangementet 2. februar i samarbejde med Helheden, FDF og menighedsrådet blev en stor succes, og omtales udførligt i næste nummer.

Strikkecafé i sognehuset, mandag i lige uger fra kl.19.00-21.30, slutter denne sæson mandag den 30. marts.
Opstart af ny sæson i september måned.
Kontaktperson: Tove Hansen, tlf: 5054 3644
Eller Hanne Landbo Christensen tlf. 2175 8575

Læsekreds i sognehuset, onsdag i ulige uger fra kl: 14.00-16.00, slutter denne sæson onsdag 25. marts
Opstart af ny sæson i september måned.
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397

Fra Sognearkivet Tøndeskydning eller tøndejagt

Har det noget med fastelavn at gøre?

Nej - det er en jagtform, der var særlig for områder med tidevand. Jagtformen har derfor været anvendt i Vadehavsområdet og var meget almindelig på Fanø. Også i Darum gik jægerne på tøndejagt. I Darum findes der endnu jægere, som kan fortælle om jagtformen, blandt andet Henning Thomsen (f. 1937), Gl. Darumvej 3.

Hvad gik det ud på?

Jægerne gravede tønder eller kasser ned langt ude på vaden. Enten brugte man trætønder, der var røget over bord fra et skib eller også bankede man selv kasserne sammen af træ, der var drevet i land. Som Henning Thomsen siger: "Havet var nød til at give træet fra sig".

Kasserne blev slæbt ud på vaden og gravet dybt ned. Et tungt arbejde, da havbunden var hård at grave i. Der blev placeret flere kasser med passende afstand, sådan at man kunne flytte fra kasse til kasse og følge tidevandet – og tilbage igen. Mellem 300 m til over halvanden kilometer ude.

Så sad man der i timevis og ventede på fugletrækkene, så at sige med hovedet i vandskorpen. Kassen skulle være så rummelig, at der var plads til knæene og så dyb, at man kunne sidde med bøjet hoved.

Med sig havde man en spand med geværet, patroner, sokker og støvler. Ikke smarte waders, men ganske almindelige støvler. Spanden brugte man til at sidde på i kassen. Da jagten foregik i august, september og oktober måneder, har det ikke ligefrem været en jagtform for tøsedrenge. Man vadede ud i bare ben!

Henning Thomsen fortæller: " De hårde nitter blev derude i november måned. Det så festligt ud, når de skulle ud i hvide underbukser, som var trukket godt op".

Hvad skød man?

Når fuglene kom flyvende var det bare om at få dem på skudhold og det var de "Når man kunne se fuglene i øjnene".

Man skød blandt andet brunnakker (pi-beænder) og spover. Henning Thomsen fortæller, at " ... der var 1000-vis af regnsponer dengang. De er der ikke mere". Jagten var et supplement til indtægten og kosten.

Jagtformen blev forbudt i 1982. Og som Henning Thomsen siger: " Det var jagt for de få, for det var et farligt bøvl".

En gave til Sognearkivet

Henning Thomsen og hans kone har været så venlige at fortælle - i flere timer - til Sognearkivet, der nu opbevarer lydfilen. Det er en stor gave for arkivet at få sådan en beretning!

Desværre har Darum Sognearkiv ikke et billede af tøndejagt. Så vi snyder og bringer et billede et andet sted fra. Men skulle nogle ligge inde med billeder, vil vi rigtig gerne have lov til at tage en kopi af dem.

Elisabeth M. Rasmussen

Sognearkivet har åbent hver første onsdag i måneden

sognearkivet@darum.dk

Tlf.: 2123 6505



Billedet er taget af Axel Didriksen, 1972 og er fra dgmleksikon.dk

Nyt fra FDF

Så er vi kommet vel over Nytåret og det håber vi også gælder for jer. Den anden del af sæsonen er skudt i gang. Vi venter dog stadig på at vejret vil vise sig fra en lidt venligere side, men det betyder ikke at vi bare står i vente; vi har kunnet nyde hyttens indvendige rum (også nogle gange været udenfor), blandt andet har vi lært hvordan vi kan hjælpe os selv og andre hvis uheldet skal være ude, med førstehjælp. Det har også været til at kunne udvikle kreativiteten med varme og slimede opgaver.

Vi har inden julen fået afholdt vores årlige julestue i fritidscenteret, og det var bare så dejligt at se så mange, der kom og bakkede op og villø dele denne hyggelige stund med os.

Vi skal til at afholde vores årsmøde og vi er så spændte på at se, om ikke der lige skulle være et par nye ansigter/hænder og kreative ideer, der kan gøre fællesskabet og FDF endnu mere rart og skønt at være med i.

Desværre kommer vi også til at sige farvel til Jørgen Haubuf, der i år ikke genopstiller i bestyrelsen. Vi vil dog glæde os over, at han ikke ønsker at slippe os helt og forbliver en stor del af vores FDF Onkel og Tante gruppe, så vi stadig kan nyde godt af hans humør, hjælpsomhed og ikke mindst hans personlighed. Vi vil gerne sige mange tak for alle de gode år, han har lagt i bestyrelsen.

Som noget nyt vil vi se om der kan være opbakning med et Numling hold, FDF i Børnehøjde. Det bliver et hold for de små (3-5 år), ifølge med en voksen, og det kommer til at være den sidste lørdag i måneden fra marts til august mellem kl. 10-12. Vi håber, at der er mange der kunne få lyst til at komme og lege med os.

*Hilsen fra FDF Darum
Linette Atzen*

Genforeningen 1920

I 1918, efter afslutningen af 1. verdenskrig, fik H.P. Hansen, sønderjysk medlem af rigsdagen i Berlin, åbnet for muligheden for en løsning af det nord-slesvigske spørgsmål.

Versailles-Traktaten endte således med at fastlægge en afstemning i to zoner: Mens der blev stemt en bloc i det nordlige Sønderjylland (1. zone), foregik afstemningen kommunevis i Mellemslesvig (2. zone).

Dansk flertal i 1. zone.
Afstemningen i første zone fandt sted den 10. februar. Godt 100.000 borgere afgav deres stemmer, valgdeltagelsen lå dermed over 90 %. Samlet set stemte 74,9 % for Danmark og 25,1 % for Tyskland. I tre

sønderjyske købstæder var der dog isoleret set tysk flertal, særligt i Tønder, hvor tre fjerdedele af de stemmeberettigede stemte tysk. Ud fra en bloc-princippet for første zone lå det dermed fast, at området samlet ville tilfalde Danmark.

Tysk flertal i 2. zone

Anderledes gik det i anden zone. Her afgav godt 64.000 borgere deres stemme den 14. marts, og samlet set blev det et klart tysk flertal på ca. 80 %. Både i Flensborg og i samtlige landsogn var der tysk flertal, kun tre små afstemningssteder på øen Før i Vadehavet mønstrede et dansk flertal.



Fortsættes på side 14

Nyt fra Darum Børneby

Efter at have taget afsked med Torben Mørup, som gik på pension i november, bød Darum Børneby Morten Heide velkommen som konstitueret leder. Morten har efterfølgende søgt og fået jobbet som leder pr. 1/3-2020, og i Børnebyens bestyrelse glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde. Morten kommer fra en stilling som administrativ leder på Bohr-skolen i Esbjerg.

I Darum Børneby har vi rigtig mange gode traditioner – også i vinterhalvåret:

Der er Disko Fest i SFO – det er en rigtig god aften med fællesspisning, diskodans, sjove lege, dessert og hygge i alle afskygninger. En aften som børnene rigtig nyder og sætter pris på.

Klub Darum har været i København i vinterferien fra mandag til fredag. De har haft et fyldt program med rigtig mange forskellige oplevelser i storbyen. En skøn tradition for Ungdomsklubben!

6. klasse har været på trivselsdage i Hunderup Hallen med klasserne fra Fortuna Bakkevejens skole. En god måde at møde hinanden på inden lejrturen til sommer.

I børnehaven er der rigtig mange dejlige børn – de største er begyndt at besøge førskolen hver torsdag, så de 1. april er klar til at rykke over på skolen.

Næste skønne tradition er Fastelavn, som fejres både i børnehave og hele skolen med tøndeslagning i skolegården.

Og helt særligt havde SFO 30-års fødselsdag 1. februar, som blev fejret med manér. Først var dagens morgensang erstattet af en time med morgenmad til alle elever og personale – en rigtig hyggestund, hvor børnene nød at sidde sammen over morgenmaden. Om eftermiddagen blev det igen fejret med en kæmpe kagemand. Tillykke med fødselsdagen!

Her i marts måned har bestyrelsen for Darum Børneby en fordybelsesaften med et tema omkring "forældresamarbejde" – i Esbjerg Kommunes børne- og ungepolitik er målsætningen: At forældre er en aktiv part og ressource i forhold til barnets eller den unges møde med de forskellige tilbud i Esbjerg Kommune. Med udgangspunkt i dette skal vi have en drøftelse af, hvordan vi styrker samarbejdet med forældrene i hele børnebyen.

Tina Melton og Dorte Hjort Jensen

Genforeningen 1920 (fortsat)

I år fejres således genforeningen over hele landet. Og selvom Darum ikke direkte var berørt af tiden før 1920, var der ikke langt til den daværende grænse og de problemer de derværende toldmyndigheder kunne forårsage.

Alle begivenhederne kan ses på <https://genforeningen2020.dk>.

Lokalt er der f. eks. sønderjysk kaffebord på Kratskellet den 15. marts.



Toldere ved Foldingbro



Sognekalender

...det sker i byen bag diget...

Til opslagstavlen!

Marts 2020

- 13.03. kl. 18.00: Årets gymnastik opvisning i Darum Kultur- og Fritidscenter. Arr. Darum IF, gymnastikafdeling.
- 15.05. kl. 12-16: Lokalt Genforeningsarrangement: Sønderjysk kaffebord i Kratskellet. Tilmelding på www.genforeningen2020.dk
- 24.03. kl. 15.30: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset
- 25.03. kl. 19.00: Borgermøde – INFO om Købmandsbutik i Darum – se Lokalrådets omtale s. 11
- 31.03. kl. 19.30: Aftenmøde i Sognehuset: "En sønderbydreng fortæller" ved Kresten Pedersen. Arr. Darum Sognearkiv og Menighedsrådet - se omtale s. 8

April 2020

GLÆDELIG PÅSKE

- ? kl. 14.00: Åbent sognehus med gæst, endnu ikke fastlagt. Omtales ved lokale opslag, på darum.dk, sogn.dk m.fl.
 - 28.04. kl. 15.30: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset
- ### Maj 2020
- 10.05. kl. 10.00: Konfirmation i Darum kirke
 - 12.05. kl. 19.00: Menighedsrådet inviterer alle i sognet til informationsmøde i sognehuset i anledning af det kommende valg til "nyt" menighedsråd 2020/2024, der præsenteres en *ny valgform*. - se omtale side 7
 - 17.05. kl. ? : Vadehavsdag ved diget for enden af Sønderbyvej se omtale s. 10
 - ? .05. kl. ? : Koncert i Darum kirke: I anledning af Esbjerg Kulturskoles Musikfestival vil Kulturskolens klaver- og fløjteelever give en lille koncert suppleret med udvalgte forårssange for fællesang. Velkommen til en inspirerende, underholdende og gratis og fællessang med Musikglade børn/unge.
 - 15.05. : Deadline for næste sogneblad, juni udgave.
 - 21.05. kl. 13.30: Åbningsgudstjeneste med grænselandets tre biskopper i Ribe Domkirke kl. 15.00. Se omtale side 9 *Grænsen - et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020*
 - 26.05. kl. 15.30: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset

GOD PINSE

Juni 2020

- 02.06. kl. 11.00: Fælles Friluftsgudstjeneste i Bramming, fælles transport se omtale s.9
- 05.06. kl. 13.30: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven: Grundlovstaler Charlotte Quiring, nuværende sognepræst her i Darum (barselsvikar for Thea Laukamp). Darum Børneby (5.kl.) står for traktement med sodavand/saftvand, kaffe/te og dertil forskelligt bagværk. Arr. Darum lokalråd - se omtale s. 11

Gudstjenester i Darum Kirke



1. marts 1. søn. i Fasten	kl. 10.00	Charlotte Quiring Kirkekaffe
8. marts 2. søn. i Fasten	kl. 10.00	Charlotte Quiring
15. marts 3. søn. i Fasten	kl. 09.30	Charlotte Quiring
22. marts Midfaste	kl. 10.00	Charlotte Rossel
29. marts Mariæ Bebudelse	kl. 09.30	Charlotte Quiring
05. april Palmesøndag	kl. 10.00	Charlotte Quiring Kirkekaffe
09. april Skærtorsdag	kl. 10.00	Charlotte Quiring
10. april Langfredag	kl. 09.30	Charlotte Quiring
12. april Påskedag	kl. 10.00	Charlotte Quiring
13. april 2. Påskedag	kl. 09.30	Charlotte Rossel
19. april 1. søn. e. Påske	kl. 09.30	Elise Balslev
26. april 2. søn. e. Påske	kl. 09.30	Charlotte Quiring
3. maj 3. søn. e. Påske		Ingen Gudtjeneste
08. maj Bededag	kl. 10.00	Charlotte Quiring Kirkekaffe
10. maj 4. søn. e. Påske	kl. 10.00	Charlotte Quiring Konfirmation
17. maj 5. søn. e. Påske	kl. 09.30	Elise Balslev
21. maj Kr. Himmelfart	kl. 15.00	Ribe Domkirke (afgang 13.30)
24. maj 6. søn. e. Påske	kl. 09.30	Charlotte Quiring
31. maj Pinsedag	kl. 10.00	Charlotte Quiring
1. juni 2. Pinsedag	kl. 11.00	Friluftgudstjeneste i Bramming Samkørsel fra Darum Kirke kl. 10.30

Der er altergang når gudstjenesten er kl. 10.00

Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum