

DARUM SOGN



Læs om: Luther og den moderne verden
Arrangementer i kirke og sognehus
Nyt fra foreningerne

Konfirmation 2022

*Følgende konfirmeres kl. 10 i Darum Kirke
søndag d. 15. maj*

1. Frederikke Kjær Madsen, Breumvej 12
2. Andreas Due Hansen, Ørnelundvej 2A
3. Anica Johannesen, Gl. Darumvej 17
4. Esben Beck Tønder, Grønvangstoften 3
5. Jakob Kristian Nielsen, Dalshøjvej 3
6. Lukas Øhlenschläger Hansen, Gl. Darumvej 13
7. Peter Holm Jensen, Videkærvej 23
8. Sofie Søndergård Nicolaisen, Vesterbyvej 12
9. Oliver Gammelholm Vestkær, Nørremarkvej 13
10. Milo Laursen Vandborg, Østertoften 8
11. Marie Brink Christiansen, Østertoften 42

*Husk at hejse flaget for årets konfirmationer!
Telegrammer kan også afleveres på
konfirmationsdagen i kapelbygningen på kirkegården.*

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Thea Laukamp

then@km.dk

Feilbergvej 15

St. Darum

6740 Bramming

7517 9220

Træffes ikke mandag, men

Tirs.-ons. 8-16

Torsdag 8-18

Fredag 8-15

Lør.-søn. Efter aftale

Graver

Thomas Bruun

Hverdage undt. mandag, fra kl. 8 - 16

tlf. 2164 2346

E-mail: darumkirkegaard@mail.dk

Menighedsrådets formand:

Anton Nielsen

Lille Darumvej 7

6740 Bramming

Tlf.: 7517 9018

Redaktion af sognebladet:

Thea Laukamp (ansvarshavende)

Thomas Andersen (layout)

Menighedsrådet (tryk)

Indlæg til næste nr. sendes

senest 15. maj 2022

til then@km.dk

Fastelavn 2022

For nylig så jeg en fjernsynsudsendelse, hvor en plejehjemsbeboer, en gammel mand, sagde, at det mest forbandede ved at blive gammel det var, at man blev usynlig.

Og med dét mente han, at han ikke mere kunne spille den aktive rolle, som han havde gjort før.

Kroppen sagde fra, hjernen var ikke så skarp som tidligere, og nu følte han sig overset - han var blevet, ja ligesom usynlig, syntes han.

Og der er vel heller ikke noget, der er mere livsnedbrydende end at være usynlig for sine omgivelser.

Den mand havde haft stor betydning engang:

På sit arbejde, hvor han var uundværlig. Derhjemme, hvor han var far.

I nabolaget, hvor det var ham, der sørgede for gadefesterne og det muntre liv. Man henvendte sig til ham, man regnede med ham.

Nu var der ikke nogen, der forventede noget af ham mere - han følte, at han var helt usynlig.

Vi har alle et hjerte, der tørster.

Sådan sagde højskolemanden Knud Hansen.

Og han sagde:

At få et andet menneskes opmærksomhed, det er hvad alle, unge og gamle, kvinder og mænd, forbrydere og lovlige, lykkelige og ulykkelige, det er, hvad alle tørster efter mere end noget andet.

Og størst af alt er kærligheden, skrev Paulus i sit først brev til menigheden i Korinth.

Uden kærlighed er jeg ingenting, skrev han.

Og der en grund til, at enhver kender disse ord fra Paulus hånd.

Det er, fordi det er sandt.

Vi bliver jo virkelig til ingenting, hvis det er hårde øjne uden kærlighed, der ser på os; hvis vi kun ses på med øjne, der knap kender os eller kun med professionelle øjne, så visner vi, og vi for-

krøbler i ligegyldighedens kolde blik.

Måske får vi selv et koldt og hårdt hjerte.

Omvendt så kan lyset fra kærlighedens blik få en spire af livsmod vokse frem, hvor håbet om det ellers var ude.

For størst er kærligheden, skriver Paulus.

I dagens tekst er vi på vej mod Jerusalem sammen med Jesus og hans disciple.

Det vrimler med mennesker, der er på vej til den store påskefest, og særligt er der et menneskemylder lige dér, hvor Jesus og hans disciple går.

Der er en larm af en anden verden omkring dem, af mennesker der maser sig frem, og af stemmer der råber. Disciplene er forventningsfulde.

Her går de med deres mester og lærer mod Jerusalem.

Han er blevet en berømt og de udgør hans inderkreds, tænker de, så folkets idolisering af ham smitter jo nærmest af på dem.

Hvad det er, der skal ske, det ved de endnu ikke - men de glæder sig.

For de er endegyldigt på vej væk fra deres trivielle håndværks- og fiskerliv, deres kedelige og forudsigelige familieliv.

De er klar til at gå med Jesus ind i Jerusalem - de ved ikke, hvad der venter, men de ved, at det er noget stort og vigtigt.

I den senere tid var de nemlig begyndt at drømme lidt for sig selv.

Han havde jo talt, Jesus, til dem om Guds rige, at det var ved at bryde igennem og komme til verden.

Deres verden; den barske verden med krig og endeløst slid og en uendelig række af grå hverdage.

Og Guds rige det måtte da være noget med forandringer, magt og resultater - i hvert fald noget helt andet end den undertrykkelse, de var vant til.

Jesus havde godt nok også sagt noget andet til dem.

Han havde sagt, at når de kom til Jerusalem ville han blive overgivet til romerne.

Han ville blive spottet og hånet og spyttet på, - og til sidst ville han blive pisket og dræbt.

Det valgte de nu at overhøre.

For hvis det virkelig var sådan, det skulle ende, så kunne de jo lige så godt være blevet derhjemme ved deres fiskerbåd og deres kone og børn.

Så havde der ikke været grund til at slå følge med Jesus.

Nej, nu gjaldt det om at stå fast, og hurtigst muligt nå frem til Jerusalem.

Og så - over og igennem al anden larm og spektakel hæver der sig pludselig en stemme, som går igennem med insisterende styrke.

En blind tigger sidder i vejkanten og råber efter dem.

Disciplene er allerede på vej videre, de er for længst hastet forbi og vender irriteret ryggen til ham.

De vil hurtigst muligt videre.

De vælger at overse ham - for dem er tiggeren lige så usynlig som den mand fra plejehjemmet, jeg nævnte før:

Fuldkommen overset af sine omgivelser, ikke regnet for noget.

Disciplene har andre og større ting for.

De har Jerusalem for øje - magtens højborg og resultaternes epicenter.

Og når man sådan går rundt, opslugt af egne, store tanker, så overses omgivelserne fuldstændig.

For disciplene er der tale om noget så helt igennem almindeligt som endnu en blind tigger.

Men Jesus - stopper op.

Jesus standser, for størst er kærligheden, og nu er det dette syge menneske, det drejer sig om, nu er det ham, der skal hjælpes. Jesus har tid.

Han går ikke forbi.

For de er nærmest snublet over én, der har brug for hjælp, og så er man forpligtet på at hjælpe - forpligtet af loven; både af den juridiske lov, den etiske lov og af kærlighedens lov.

Jesus forbarmer sig.

At møde forbarmelse er netop at blive set med milde øjne dér, hvor man er, og som dén, man er, med alt, hvad det indebærer uden at blive dømt ude eller overset, som om man var usynlig.

I sin fornedrelse mærker den blinde kærlighedens blik på sig.

Han ligger dér og skraber på bunden.

Det er dernede, og ikke andre steder, han har brug for, at Jesus ser ham.

Det er dernede, og ikke andre steder, vi alle har brug for, at der er nogen, der vil se os.

Allermest er det dernede, når vi skraber bunden og har ødelagt det for os selv og for andre, at hjertet tørster efter, at der er nogen, der stadig vil se os.

Bære over med os.

Måske endda forstå os.

Det er dér, helt nede i skiddet, at Guds rige bryder igennem.

Uden kærlighed er jeg ingenting.

Og det er derfor Jesus standser ved den blinde tigger - for i kærlighedens navn at gøre ingenting til alting.

Da Jesus forbarmer sig, da viser det sig, hvad det er for et Guds rige, Jesus taler om.

Det er ikke de store resultatets verden, han kommer med, sådan som disciplene troede og håbede.

Det var slet ikke en ny verden på dén måde.

Det var aldrig Guds hensigt at ændre på verdensordenen - eller rettere verdenskaoset.

Hensigten var at gøre os seende, når mørket blinder os.

Den trøstesløse umenneskelighed i virkelighedens verden - den er der fra skabelsens og menneskets første begyndelse, og i det store hele har de vilkår ikke ændret sig spor.

Menneskelivet kan stadig, for enhver af os, tage en uventet drejning, så forskellen på liv og død næsten ikke er til at få øje på.

Måske er det allerede sket?

Men evangeliet er, at midt i mørke og meningsløshed, der lader livet og kærligheden sig alligevel se.

Kærligheden kommer og er til stede midt iblandt os fortabte, der lever på dødens vilkår i virkelighedens verden.

Når vi er allermost blinde for livet, kan miraklet indtræffe, at vi alligevel bliver seende i mødet med medmennesket.

Kristus skaber Guds rige lige akkurat dér, hvor et menneske bliver set med kærlighed.

Guds rige opstår i det øjeblik, hvor den usynlige møder barmhjertighed og forbarmelse, fordi et menneske så og lod sig rive ud af sine egne cirkler - og stoppede op.

At man så ikke selv nåede i mål den dag, at man ikke selv kom frem til de store sejre i livet og den succes, man håbede på - eller ligefrem regnede med - det er underordnet.

For hensigten med Guds ord er ikke at få Paradis til at bryde frem på den jord, som mennesker synes så ivrige efter at ødelægge.

Guds levende ord blev slået op på et kors i Jerusalem.

Sådan er vores verden nemlig.

Men vores mål i den verden er at høre, når et menneske kalder selv som en hvilsken og at svare det.

Det er op til os, om et menneske skal forblive usynligt i sin elendighed, eller om vi vil gøre det synligt med den kærlig-

hed, vi selv har fået fra Gud.

Dér lader Gud sit rige bryde frem.

Dér, hvor det oversete kommer til syne i kærlighedens blik.

Så kan selv det mest uigennemtrængelige og ødelæggende mørke omgive to, som møder hinanden med kærlighed og forbarmelse - for dér er selve livet; dér kan livsmødet ikke holdes nede, dér spirer det midt i de goldeste omgivelser.

Og det var netop derfor, kærligheden selv måtte lide og dø;

det var derfor, Jesus ikke kom med triumf, styrke, sejr og gode resultater: Fordi han først og fremmest skulle ses af dem, som var usynlige for verden, dem, som andre havde opgivet, og som lå hen i mørke og skidt.

De kunne se ham, som den han virkelig var:

En kongesøn.

Guds egen søn.

Derfor skal vi høre det i dag, så vi aldrig glemmer det:

At størst af alt er kærligheden.

Uden kærlighed er vi ingenting - ikke nogen af os.

Sådan ser Gud på os.

Sådan skulle vi se på hinanden.

For det er altid kærligheden, hjertet tørster efter.

Amen.



Jesus helbreder den blinde mand ved Jeriko, maleri af El Greco, ca. 1573.

Religion og sekularitet i det offentlige rum

I debatten om religion og politik og samfund er det i dag som regel en underforstået præmis, at betingelsen for, at et samfund kan være sekulært (verdsligt) er, at religionen fortrænges fra det offentlige rum og bliver en ren privatsag. Holder denne præmis? Jeg vil sige: Det afhænger helt af, hvad man forstår ved religion.

Religion er nemlig ikke bare religion. Denne simple kendsgerning overses af mange religionsdebattører og politikere, som åbenlyst ikke ejer evnen til at skelne. Skelne hedder på græsk *krinein*. Heraf er ordet kritik afledt. At udøve kritik er altså at skelne.

Det er derfor ikke udtryk for veludviklet kritisk sans, hvis man - uden at skelne - blander alt sammen som ét fedt, for eksempel religion. Nej, kritik - og her religionskritik - det er præcis at skelne mellem religion og religion man kunne også sige at *bedømme* religion.

Det er derfor tænkeligt, at én form for religion (eller flere) anfægter et samfunds sekularitet (verdslighed), mens en anden form for religion kunne være en vigtig forudsætning for ægte sekularitet i et samfund. Med ægte sekularitet menes en sekularitet, som ikke forvandler sig til en ny religiøsitet, men forbliver verdslig.

Vores egen evangelisk-lutherske kristendom, her forstået som den offentlige forkyndelse af, at et menneske retfærdiggøres ved tro på evangeliet og ikke af egne gerninger - har den været en hindring for ægte verdslighed i det danske samfund? Det kan man ikke med nogen ret påstå, når man ser på, hvordan det danske demokrati er indrettet og fungerer.

Tværtimod kan den lutherske kristendom med gode grunde hævdes at være en medvirkende faktor til, at samfundet og dets lovgivning holdes fri for det, som man ud fra den samme forkyndelse må kalde falsk religiøsitet, det vil blandt andet sige verdslighed, der bliver pseudoreligiøs.

Verdslig pseudoreligiøsitet er historien fuld af eksempler på, for eksempel det

20. århundredes store totalitære ideologier.

Men også i nutiden og i mindre målestok antager sekulære projekter som for eksempel klima og miljø og sundhed ofte mere eller mindre (pseudo)religiøs karakter, hvilket ikke nødvendigvis fremmer sagligheden i tilgangen til de reelle problemer, som skal løses.

Den svenske teolog og Lutherforsker Gustaf Wingren taler et sted om, at evangeliet om retfærdiggørelse af tro afsakraliserer hele den menneskelige arbejdsverden (altså lader det menneskelige arbejde rette sig ikke mod Gud og egen fortjeneste, men udelukkende mod næsten og verden) og således holder hverdagsgerningerne fri af falsk religiøsitet.

Tilsvarende taler den tyske teolog Gerhard Ebeling om, at troen holder den borgerlige retfærdighed fri for den indbildning, at mennesket derigennem skal retfærdiggøre sig over for Gud (eller over for offentlighed og socialt netværk, kunne man tilføje i dag). På den måde befrier troen til nøgtern politisk erkendelse og politisk handling.

Derfor er det mere end tvivlsomt, om det er en god idé at få religionen, igen forstået som evangeliets forkyndelse af menneskets frelse ved tro, ud af det offentlige rum. Måske forholder det sig tværtimod sådan, at netop den kristne forkyndelses tilstedeværelse i et samfund kan være medvirkende til, at det pågældende samfund holdes fri for totalitære og teokratiske tendenser.

Der er i kristendommen indbygget en principiel protest imod, at kejseren (staten, samfundsmagten) gør sig selv til gud, det vil sige bliver totalitær eller religiøs i sin magtudøvelse. Tilsvarende er der i hvert fald i protestantisk kristendom en lige så klar protest imod, at Gud (og det vil i praksis sige kirken) tiltager sig kejserens magt, altså bliver en politisk magtfaktor (teokrati).

*Knud Nyboe Rasmussen,
cand. theol., tidligere sognepræst.*

Kommende arrangementer

Husk at deltagelse i arrangementer i kirken og sognehuset er gratis!

Åbent Sognehus

8. marts kl. 14-16

Samvær i sognehuset med kaffe, brød og fællessang. Denne eftermiddag "nøjes" Bente Kjølner ikke med at sidde ved klaveret, men vil også fortælle os om den spændende kvinde, Lise Munk, som var hustru af den navnkundige digterpræst, Kaj Munk. Bente fortæller om det første møde mellem de to, den overrumplende forelskelse og det særprægede spil, som førte frem til ægteskabet med Kaj Munk i 1929.

Åbent Sognehus

5. april kl. 14-16

Samvær i sognehuset med kaffe, brød og fællessang. Ruth Brik Christensen er leder af KFUM's soldaterhjem og gæster denne eftermiddag sognehuset, hvor hun vil fortælle om Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter.

Kirkekoncert: Musikalas

24. april kl. 16

Ungdomskoret debuterede første gang under Julekoncerten i Ribe Domkirke tilbage 2019 i samarbejde med Esbjerg Ensemble, Treenighedskirkens Drengekor og Konservatoriets Pigechor. Siden denne koncert har koret optrådt i forskellige sammenhænge både med egne koncerter, men også fælleskoncerter med kantorer og kor fra Esbjerg og omegn. I dag består koret af 15 medlemmer, der i fællesskab arbejder løbende på at stable et repertoire på benene, der kobler ældre klassisk musik med nyere satser skrevet af nulevende komponister.

Koret er under ledelse af Jaroslaw Kalas.

Litteraturkreds: "Hvor flodkrebene synger" af Delia Owens

5. maj kl. 14-16

"Kya Clark er den vilde pige, "marskpigen". Hun vokser op i 1950'erne i en hytte ude i sumpskoven ved North Carolinas kyst. Hendes mor og fire ældre søskende forlader en efter en hjemmet, så hun til sidst er alene med sin voldelige far. En dag forsvinder han også.

Herefter er hendes liv en ensom kamp for overlevelse i en verden, der kun har foragt tilovers for sumpens fattige folk. Men Kya er ikke, som de tror. Hun er følsom og intelligent og har overlevet i årevis alene ude i den sumpeede marsk, som hun betragter som sit hjem. Sideløbende med Kyas historie fortælles i skiftende kapitler om opklaringen af en mordsag."

Tilmelding sker til Thea Laukamp pr. email eller telefonisk (se forrest i bladet).

Der gives besked til deltagerne, når bogen kan afhentes i kirkens tårnrum.



Kommende arrangementer

Husk at deltagelse i arrangementer i kirken og sognehuset er gratis!

Gudstjeneste: Store Bededag

13. maj kl. 10

De senere år er der ikke blevet afholdt gudstjeneste på Store Bededag i Darum af forskellige årsager. Dette genindføres nu! Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe.

Højskoleaften: "Luther og den moderne verden"

17. maj kl. 19

Har regeringens ageren og danskernes forholden sig under corona-krisen historisk noget med Luther at gøre? Og har luthersk tænkning aktuelt noget at sige ind i den moderne verden, fx når det drejer sig om statens rolle, om religion og sekularitet i det offentlige rum, om tro og hverdagsliv og synet på arbejde? Det er nogle af de spørgsmål, som foredraget behandler anskueligt og livsnært. Måske har også kaldslæren fået ny aktualitet i en tid med endeløs selvudvikling og menneskelig overanstrengelse? Foredragets provokerende påstand er, at luthersk tænkning i allerhøjeste grad har noget væsentligt og tiltrængt at bidrage med i en nutidig sammenhæng.

Knud Nyboe Rasmussen er tidligere sognepræst og foredragsholder og har foruden kronikker og artikler om kirkelige og folkelige emner skrevet bøgerne "Kirkegang. Lyst og nødvendighed" (2004) og "Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig. Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning" (2017) og "Ord til tiden. Essays om kristendom og menneskeliv" (2019).

Se indlæg på side 6

Sogneudflugten 2022

Er planlagt til 21. juni - så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Se i næste sogneblad, der udkommer først i juni, for info om tilmelding, pris m.m.

Darum Menighedsråd og Arrangementsudvalget

I ndsamlet kollekt fra Darum Kirke

Det, der samles i kirkebøssen, kaldes "kollekt."

På menighedsrådsmøde i 2015 besluttede menighedsrådet, at kollekten gives til Kirkens Korshær i Bramming. I forhold til hvor mange mennesker, der lider i verden, udgør kollekten for Darum dårligt nok en dråbe i det store hav. Men det er altså besluttet, at det indsamlede går til de af samfundets ringere stillede, som findes lige udenfor vores egen hoveddør.

I Kirkens Korshærs genbrugsforretning i Bramming er der f.eks. en "varmestue", hvor der serveres kaffe for dem, der trænger til en kop kaffe og samvær med andre.

Kirkebøssen tømmes ved kirkeårets afslutning (advent) og indholdet gives til de frivillige kræfter i afdelingen af Kirkens Korshær lige her i vores lokalområde.

Menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet

Nytårskoncerten afholdt

Først og fremmest er vi i menighedsrådet rigtig glade for, at der var så mange, der deltog i nytårskoncerten! Pga. coronatilfælde i orkestret, blev koncerten udskudt fra januar og afholdt den 26. februar. Her efter den seneste coronabølge har det været svært at vurdere, om folk ville holde sig væk fra større indendørs arrangementer, eller om man modsat har trængt til at komme ud blandt andre. Begge dele er jo forståeligt, men vi er rigtig glade for, at det sidste må siges at være tilfældet!



Orkestret sad lidt klemt i koret, men der blev plads til alle.

Koncerten med Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester er der kommet en masse positiv respons på – særligt festligt var det med Christian Martinez på slaggtøj (Esbjerg Ensemble.)



Solist Christian Martinez og dirigent Poul la Cour gør klar til maskinskrivning: Leroy Andersons "The Typewriter"

Det eneste problem var, at vi løb tør for champagne – vi vælger at betragte det som et luksusproblem!

Menighedsrådet afholdt det første møde efter nytår den 10. februar .

Her fik vi et overblik over de forestående opgaver.

De faste opgaver er vores regnskabsmøde (28/4) og kirkesynet (3/5), hvor menighedsrådet, sammen med vores bygnings sagkyndige, gennemgår kirkenes bygninger, herunder sognehuset, inventar, kirkegården, samt de øvrige områder.

Kirketavler

Ved de to indgange til kirken på Laurentiusvej og Sviegade er der blevet opsat kirketavler.

Her findes oplysninger på menighedsrådsformand, graver, kirkeværge og præst samt gudstjenestetidspunkter.

Køl i kapellet

Derudover arbejder vi på muligheden for at få installeret køl i vores lille kapel.

At vi ikke har køl betyder, at bedemanden i nogle tilfælde skal betales for at køre flere ture med en kiste, end hvis vi selv havde det. Vi er i menighedsrådet enige om, at det ville være i alles interesse at undgå dette, og det er en service, vi meget gerne ville gøre tilgængelig her i byen.

I foråret venter spændende opgaver, og vi vover at se frem til et forår uden restriktioner og herunder til en helt almindelig konfirmation i kirken den 15. maj – for drenge og piger på én gang!

*På vegne af
Darum sogns menighedsråd,
Thea Laukamp*

Nyt fra Lokalrådet

Den Grønne Bande og Biodiversitetsgruppen arbejder på, at Darum bliver mere grøn. I efteråret fremlagde de konkrete forslag til, hvor der kan plantes træer, buske og blomster i Darum til en landskabsarkitekt ved Vej & Park. De



første 10 egetræer er nu plantet ved indfaldsvejen til Darum på trekannten lige før Sviegade. (på Gl. Darumvej).

Stigruppen har afholdt møde med EK vedrørende forslag til nye stier og med oplysninger om, hvor de eksisterende stier er. Dette førte til at vi blev nævnt som et eksempel på "Nye rekreative muligheder i en landsby" i den nye "Sektorplan for park, skov og friluftsliv", som netop nu er i høring.

Stigruppen vil arbejde videre med de enkelte ideer og håber at kunne realisere mange af dem med tiden. Lige nu starter et samarbejde med Lokalrådet fra Ribe Nord op om etablering af stier mellem Darum og Vilslev.

Trafikforhold i Darum: Lokalrådet har afholdt Borgermøde med dette emne d. 28. februar. Vi var 14 aktive borgere, der kom med konkrete problematikker for de enkelte veje og kryds og som kom med ideer til løsninger. Lokalrådet havde inden mødet modtaget flere mails, så vi kom godt rundt om hele byen.

Lokalrådet vil nu ud fra de indkomne inputs udarbejde en overordnet plan for, hvordan trafikforholdene i Darum skal se ud på lang sigt. Vi håber dermed at kunne løse udfordringerne én efter én, med udgangspunkt i det overordnede mål.

Vi vil tage dette med til møde med Plan

& Byudviklingsudvalget (før Teknik & Bygge-udvalget) her i marts måned. Og om nødvendigt med videre til Økonomiudvalget.

Darum Vadehavsdag d. 22. maj: Vi er i disse dage ved at søge de sidste penge til afholdelsen af dagen. Vi håber at kunne byde ind med hestevognskørsel, hyrdning, kajaksejls, gåture på Vaden, foredrag om Vadehavet, musik, smagsoplevelser mm. Vi håber også på en masse dejlige frivillige, der vil nyde en dag på diget sammen med os. Og selvfølgelig en masse besøgende. Dagen vil foregå på forlandet og i Vadehavet for enden af Sønderbyvej.

Darum Sognearkiv: Olav Boesen har gennem mange år været udpeget medlem af Styrelsen for Sognearkivet, udpeget af Darum Landsbyråd og dermed af lokalrådet. Vi mindes Olav for den mangeårige indsats. Vi har netop udpeget Lars Jeppe Sørensen som vores nye medlem. Derudover er Marinus Lundgaard også udpeget af lokalrådet.

Grundlovsmøde i Darum præstegårdshave d. 5. juni kl. 14.00:



Traditionen tro afholdes mødet i Præstegårdshaven med sange, taler, kaffe/the, øl og vand. Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag i godt selskab. Årets taler er byrådsmedlem for

socialdemokratiet Ulla Koman-Mejer fra Bramming. Hun vil tale ud fra titlen:

"Hvad er demokrati! – og er det noget Du deltag i".

*Helle Ertmann
Darum lokalråd
Lokalraad@darum.dk*

Nyt fra FDF

Opstart efter nytår

Så er vi kommet på den anden side af julen og nytåret. Vi er igen kommet godt i gang med vores FDF'ere. Dog måtte opstartsdagen lade vente lidt på sig, da vi mente, at det ville være det bedste, i forhold til alle de covid-smittede, der var i byen, lige efter nytår. Men det har heldigvis ikke gjort, at Darum-borgerne ikke har haft lyst til FDF. Vi kan nemlig med glæde oplyse, at vi i denne kreds er den med størst tilgang af nye medlemmer i vores landsdel. Det er vi meget stolte af, og vi glæder os til alle de kommende arrangementer og hyggeligt samvær, vi skal have fremover.

Kyndelmisse med optog

2. februar havde vi, i samarbejde med kirken, arrangeret lygte-optog. Med lanterne tændt gik turen fra FDF Skovhytten til Darum Kirke til Kyndelmisse-gudstjenesten. Det var en meget inspirerende gudstjeneste, hvor vi kunne tænke over lyset på mere end én måde, og at vi alle er et lys i os selv. Da turen gik retur til FDF Skovhytten, kunne vi uddele mellem 40-50 kopper varm kakao til dem, der deltog i optoget. Hvor er det dog dejligt endnu engang, at der er god tilslutning til de arrangementer, vi laver/deltager i.

Årsmøde

Vi afholdt årsmødet d. 24. februar. Vi havde dog ikke så mange fremmødte, vi kunne godt ønske os flere til næste år. Vi har denne gang måtte sige farvel til Anja Andersen, da hun ikke ønskede genvalg. Desværre var der ikke en til at tage over, så hvis nu der skulle sidde en derude, som kunne tænke sig at være med i det skønneste sammenhold og gøre noget dejligt for vores medlemmer m.m., så kan man altid kontakte formand Linette Atzen eller kredsleder Anette Kikkenborg.

Landslejren på Slette 2022

Nu har vi endelig mulighed for at deltage i Landslejren på Slette. Det er en lejr der er blevet udsat et par gange. Der er en masse forberedelser i forbindelse med deltagelsen. Vi har en del spændte medlemmer og lige så spændte ledere, der bare venter på, at kalenderen siger uge 27 og 28. Vi håber at vi kan få nogle rigtig gode dage og at alle deltagerne får udfordret og udviklet sig på turen.

*FDF-hilsen,
Linette Atzen*



Fra Sognearkivet

I dagligdagen tænker vi vel ikke synderligt over, hvor betydningsfuldt diget er for vores ve og vel. Vi tager nok diget som en selvfølge. Men læs lige en beskrivelse fra en stormflod i 1909, hvor der endnu ikke var et dige:

Vandet kom brølende ind over marsken og gik ind i flere huse og gårde og fyldte adskillige brønde med salt havvand, så vandet ikke kunne bruges i husholdningen i lang tid efter. De forskellige bydele i Darum blev adskilt, så man ikke kunne gå fra den ene til den anden. Alt var i oprør og i nogle af de lavest liggende ejendomme stod vandet over en alen op i kornet i laden og kreaturerne stod i vand i stalden. De små svin sejlede rundt i svinestien. På en forholdsvis ny ejendom steg vandet så meget at folkene måtte op på loftet, de kunne drukne nede i stuen.

(skrevet af Laust Jørgensen fra Darum (1883-1966) og gengivet fra Lokal-årbogen 1999).

Arbejdet med Ribe diget blev påbegyndt i 1911 og arbejdet med Darum - Tjæreborg diget blev påbegyndt i 1926. De to diger mødes ved sidediget ved Thors Banke.



En af gravemaskinerne (med spande) der blev brugt ved arbejdet med Ribe diget 1911-1914. (Foto: Darum Sognearkiv)

Mindeord

Olav Boesen, der desværre afgik ved døden sidste år, var Arkivets mangeårige bestyrelsesformand. Olav var lokalhistorien en god og trofast støtte og bidrog selv med hele sit virke og engagement i lokalsamfundet til en ikke uvæsentlig del af landsbyens historie. Olav var med til at sikre udgivelsen af Fra Darum Sogn 1920 2010, udgivet af Darum Sognearkiv i 2012. En betydningsfuld bog der har været med til at sikre en meget stor del af Darums lokalhistorie for eftertiden. En bog han selv bidrog til med flere indlæg. Æret være Olavs minde.

Elisabeth M. Rasmussen
Darum Sognearkiv
sognearkivet@darum.dk
www.darumsognearkiv.dk

Nyt fra Børnebyen

Børnehaven

Den 4. november var der lysfest for børnene i børnehaven og deres familier. I dagene op til havde børnene lavet små fine lygter i børnehaven.

Dagen efter lysfesten mødte alle børn og personale op i nattøj til hygge og film. To fine traditioner i efteråret.

I uge 47 var det igen tid til en tur i Kratskellet, hvor naturen blev udforsket. *Blomsterbierne* var ude at gå i Hol-lænderskoven, hvor de gik ned for at se Franciska hus. Der fandt de ud af, at Franciska var en dame, som var kendt for at fortælle gode historier, samt at hun boede i en jordhule.

Ugen i Kratskellet sluttede af med julehygge for forældre, hvor der blev serveret æbleskiver og gløgg.

Imens *Blomsterbierne* brugte uge i Kratskellet, var Skovbierne i praktik i SFOen denne uge, for at lære det bedre at kende.

Mandag d. 29. november var hele børnehaven til juleudstilling i Sædding Centret, hvor de mødte julemanden.

D. 9. december skulle der have været vinterudstilling i børnehaven og på skolen, men pga. Corona blev dette aflyst. For at de fine ting, som børnene havde lavet ikke gik til spilde, var der i weekenden i uge 50 udstilling i vinduerne, hvor man bl.a. kunne se de fine engle og nisser, som var blevet lavet.

Her i det nye år har der været fokus på Danmarks Indsamlingen, hvor der er blevet snakket om og lavet gode gerninger, så man kunne støtte indsamlingen.

*På vegne af bestyrelsen,
Simone Lillebæk Rauff*

Nyt fra elevrådet

Allerede på Børnebyrådsmødet i november var der ideer til, at Darum Børneby ville invitere hele Darum til at del-

tage i Danmarks Indsamling 2022. Det var oplagt, idet Danmarksindsamlingen denne gang blev sendt fra Esbjerg.

Vores event afhang selvfølgelig af, om der ville være restriktioner eller ej. Vi havde bl.a. ideer om at sælge mad, lave sponsorkøb og samle skrald. Alt sammen for at tjene penge til Danmarksindsamlingen.

Desværre var der restriktioner helt op til dagen, hvor vi ville have samlet penge ind. Derfor kunne vi ikke lave noget af det, vi havde planlagt.

I Børnebyen blev der dog solgt pins, hvor overskuddet gik til indsamlingen.

Vi nåede i Darum Børneby også at tjene penge til Danmarksindsamlingen ved at gøre gode gerninger. Novo Nordisk betalte 20 kr. for hver god gerning, der blev lavet - ikke kun i Darum, men det gjaldt alle børn i hele Danmark. En god gerning kunne for eksempel være at hjælpe til derhjemme, samle skrald på sin vej eller følge sin søster i skole.

Gode gerninger kan alle børn jo gøre hele tiden, så måske nogen kan nå at tjene penge på dem inden næste Danmarksindsamling?

I Darum blev der samlet 2605 kr. på solgte pins, mens de gode gerninger på landsplan fik indsamlet 6.500.000 kr.

De gode ideer, vi ikke fik brugt i år, kan måske bruges til de næste år. Det er en god ide at samle penge ind til Danmark-indsamlingen.

Hilsen Jeppe, elevrådet

Fritids- og Ungdomsklubben

Sikke nogle måneder vi har haft i klubben! Vi har været udfordret i forhold til Corona. Årgangene har skullet være opdelt i forskellige rum i klubben, så de ikke kunne være sammen. En oplevelse børnene/de unge godt kunne være foruden, når de er vant til at være sammen på kryds og tværs, og deltage i forskelli-

ge aktiviteter. Da det sociale fællesskab og relationer er en stor prioritering i klubben, har vi også kun haft under halvdel af de børn/unge, vi normalt har. Vi har haft fuld forståelse for situationen, og heldigvis kan vi juble igen, da klubben nu er åbnet på normal vis og alle årgange må være samlet igen. Vi kan allerede mærke, at de fleste børn er kommet tilbage, og der er fuld gang i klubben igen. Vi nyder det.

I forhold til vores Ungdomsklub har planen hele tiden været, at vi skulle på tur til København i vinterferien i 4 dage. En årlig begivenhed for vores unge mennesker, som de glæder sig til. Vi var alle nervøse for, at vi måtte aflyse, hvis ikke der blev åbnet for samfundet igen. Vi var alle derfor meget, meget lettede da vores leder sagde så er det afsted med jer. Der var stor jubel blandt de unge mennesker og pædagoger!

Klubpersonalet

"Når pengene i kisten klinger, straks sjælden ud af skærsilden springer!"

Sådan reklamerede den katolske kirkes skamløse reklamemand, Johann Teschl, for afladshandlen i 1500-tallet, lige før Luther kom på banen, blandt andet opildnet af netop afladshandlen.

Luthers ærinde var klart: Sjælsfrelse kan ikke købes for penge!

Det havde han ret i – men skikken for kirkeindsamlinger findes stadig; dog er formålet med den ikke, at giverens sjæl frelses.

På dens plads, ved udgangen til Darum kirke, er den lille kirkebøsse måske let at overse.

Det kan man finde underligt, for vi er jo vant til, at der reklameres med pågåenhed for indsamlinger til verdens lidende, gennem følelsesfremkaldende reklamer og store shows i fjernsynet.

Men kirkebøssen hænger alligevel dér, som en undselig påmindelse til alle kirkegængere om, at folkekirken har en diakonal opgave. Fra gammel tid har der været indsamlinger i kirken, og i alle landets kirker møder man ved udgangen en indsamlingsbøsse eller en kirkeblok.

Mange steder har man indført MobilePay, men indtil videre er det menighedsrådets beslutning ikke at benytte dette – så der skal fysiske penge i bøssen,

hvis man ønsker at bidrage!

Det er let at bilde sig ind, at vi kommer til kirke for at tjene Gud.

I kristentroen forholder det sig omvendt: I kirken hører vi evangeliet om, at Gud i alle ting tjener os, og at hvad vi gør imod hans mindste små, det gør vi imod ham

Når man efter en gudstjeneste går ud af kirken, så er det altid med Guds velsignelse i ryggen.

Så ser man måske kirkebøssen, som en påmindelse om selv at være til velsignelse for andre.

Det kan man jo være på mange måder, uden at pungen skal op af lommen, men økonomiske bidrag er da også diakoni. Og det er et fundamentalt element af kristentroen, at vi

skal tage del, deles og dele ud. Kirkebøssen er altså ikke blot en praktisk anordning til pengeindsamlinger, den er langt mere en del af kirkens inventar, der skal minde os om at vise medmenneskelighed og ansvar – i alle henseender.

Thea Laukamp

(Let revideret indlæg – "Kirkebøssen" fra decemberudgaven af Darum Sogn, 2015.)





Sognekalender

...det sker i byen bag diget...

Marts 2022

- 08.03. kl. 14.00: Åbent Sognehus. Se omtale side 7
- 15.03. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset
- 18.03. kl. 18.00: Gymnastikopvisning i Darum Fritidscenter arr. Darum IF.

April 2022

- 05.04. kl. 14.00: Åbent Sognehus. Se omtale side 7

GLÆDELIG PÅSKE

- 24.04. kl. 16.00: Kirkekoncert med Musikalas. Se omtale side 7
- 26.04. kl. 14.00: Arrangementsudvalgsmøde
- 28.04. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset

Maj 2022

- 03.05. kl. 10.00: Menighedsrådsmøde
- 05.05. kl. 14.00: Litteraturkreds. Se omtale side 7
- 13.05. kl. 10.00: Store Bededagsgudstjeneste i Darum kirke. Se omtale side 8
- 15.05. kl. 10.00: Konfirmation i Darum kirke
- 15.05. : Deadline for indlevering af indlæg til næste sogneblad.
- 17.05. kl. 19.00: Højskoleaften i sognehuset. Se omtale side 8
- 22.05. kl. 10-16.00: Vadehavsdag ved Sønderbydiget (for enden af Sønderbyvej)
- 31.05. kl. 10.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset

Juni 2022

- 05.06. kl. 14.00: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven arr. Darum Lokalråd og Darum Menighedsråd.
- 21.06. Sogneudflugten 2022 - Program i juni udgaven af sognebladet

Sognebladet JUNI 2022 udkommer første uge i juni måned

Strikkecafé i Sognehuset

Mandag i lige uger fra kl. 19.00-21.30

Kontaktpersoner: Tove Hansen, tlf. 50543644 og Hanne Landbo Christensen, tlf. 21758575

Strikkecaféen mødes sidste gang i denne sæson mandag den 30. maj og starter ny sæson i september. Se dato i næste sogneblad. Vel mødt – Strikkecafé er for alle.

Læsekredsen i Sognehuset

Onsdag i ulige uger fra kl. 14.00 – 16.00

Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf. 75179582 / 21635397

Læsekredsen slutter sæsonen i løbet af foråret (når bogen er læst)

Ny sæson starter til september, og datoen kan ses i næste sogneblad.

Gudstjenester i Darum Kirke

Der kan forekomme ændringer på grund af corona
Hold dig orienteret på sogn.dk/darum og darum.dk

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 27. marts Midfaste | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 3. april Mariæ bebudelse | 10.00 | Thea Laukamp | Børne-/familiegudstjeneste |
| 10. april Palmesøndag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 14. april Skærtorsdag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 15. april Langfredag | 10.00 | Thea Laukamp | Liturgisk gudstjeneste |
| 17. April Påskedag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 24. April 1. søndag efter påske | 10.00 | Thea Laukamp | |
| 1. maj 2. søndag efter påske | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 13. maj Store Bededag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang, Kirkekaffe |
| 15. maj 4. søndag efter påske | 10.00 | Thea Laukamp | Konfirmation |
| 26. maj Kristi Himmelfart | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 29. maj 6. søndag efter påske | 10.00 | Thea Laukamp | |
| 5. juni Pinsedag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |
| 6. juni 2. Pinsedag | 10.00 | Thea Laukamp | |
| 12. juni Trinitatis søndag | 10.00 | Thea Laukamp | Altergang |

Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum